

Johannes 6; De wonderbare spijziging

Zodat wij zouden geloven en het Leven hebben

De wonderen die de Heere Jezus gedaan heeft, hebben een *profetische, overdrachtelijke* betekenis. Het zijn illustraties, plaatjes, van het Werk, wat de Heere *na* Zijn Opstanding zou doen. In het Evangelie van Johannes vinden we *acht* tekenen. Hij heeft deze tekenen beschreven, zodat wij zouden geloven, dat Jezus is de opgestane Christus, de Zoon van God.

Johannes 12

34 De schare antwoordde Hem: Wij hebben uit de wet gehoord, dat de Christus blijft in der eeuwigheid; en hoe zegt Gij, dat de Zoon des mensen moet verhoogd worden? Wie is deze Zoon des mensen?

35 Jezus dan zeide tot hen: Nog een kleinen tijd is het Licht bij ulieden; wandelt, terwijl gij het Licht hebt, opdat de duisternis u niet bevange. En die in de duisternis wandelt, weet niet, waar hij heengaat.

36 Terwijl gij het Licht hebt, gelooft in het Licht, opdat gij kinderen des Lichts moogt zijn. Deze dingen sprak Jezus; en weggaande verborg Hij Zich van hen. (tot op heden verbergt Hij Zich nog steeds)

37 En hoewel Hij zovele tekenen voor hen (het Joodse Volk) gedaan had, nochtans geloofden zij in Hem niet;

Wonderen ofwel tekenen

- Het 1e wonder: Joh.2 Water in Wijn veranderd
- Het 2e wonder: Joh.4 De opwekking van de zoon van de hoveling
- Het 3e wonder: Joh.5 De genezing van de zieke in Bethesda
- Het 4e wonder: Joh.6 De wonderbare spijziging van 5.000 mannen
- Het 5e wonder: Joh.6 De wandeling op de zee
- Het 6e wonder: Joh.9 De genezing van de blindgeborene
- Het 7e wonder: Joh.11 De opwekking van Lazarus uit de dood
- Het 8e wonder: Joh.21 De wonderbare visvangst van 153 vissen

Deze acht tekenen moeten meer dan genoeg zijn om te geloven dat Jezus is de Christus, de Zoon van God, en dat je door *geloof* eeuwig leven hebt in Zijn Naam. Voor een *ongelovige* zijn een miljoen woorden en tekenen nog niet genoeg, maar voor elke gelovige zijn deze acht tekenen *meer* dan genoeg. Bovendien herkennen wij, door de Heilige Geest, de profetische en typologische betekenissen van deze tekenen. 'Wij wandelen door geloof en niet door aanschouwen'. Wij, de Gemeente, Zijn Lichaam, leven nu vanuit vertrouwen, zonder al echt te zien. De Gemeente bestaat uit de groep gelovigen vanaf Zijn Opstanding tot aan de opname van de Gemeente.

Johannes 20

29 Jezus zeide tot hem: Omdat gij Mij gezien hebt, Thomas (type van het Joodse Volk), zo hebt gij geloofd; zalig (behouden; gered; verlost) zijt zij, die niet zullen gezien hebben, en nochtans zullen geloofd hebben. (de Gemeente)

Johannes 21

25 En er zijn nog vele andere dingen, die Jezus gedaan heeft, welke, zo zij elk bijzonder geschreven wierden, ik acht, dat ook de wereld zelve de geschrevene boeken niet zou bevatten. Amen.

Wat is de typologie van brood in de Bijbel?

Brood is het Woord van God

Exodus 16

14 Als nu de liggende dauw opgevaren was, zo ziet, over de woestijn was een klein rond ding, klein als de rijm, op de aarde.

*15 Toen het de kinderen Israëls zagen, zo zeiden zij, de een tot den ander: Het is Man (=manna), want zij wisten niet wat het was. Mozes dan zeide tot hen: **Dit is het brood**, hetwelk de HEERE ulieden te eten gegeven heeft.*

*16 **Dit is het woord**, dat de HEERE geboden heeft: Verzamelt daarvan een ieder naar dat hij eten mag, een gomer voor een hoofd, naar het getal van uw zielen; ieder zal nemen voor degenen, die in zijn tent zijn.*

17 En de kinderen Israëls deden alzo, en verzamelden, de een veel en de ander weinig.

--

*31 En het huis Israëls noemde deszelfs naam **Man**; en het was als korianderzaad, wit, en de smaak daarvan was als honigkoeken.*

*32 Voorts zeide Mozes: **Dit is het woord, hetwelk de HEERE bevolen heeft**: Vul een gomer daarvan tot bewaring voor uw geslachten, opdat zij zien het brood, dat Ik ulieden heb te eten gegeven in deze woestijn, toen Ik u uit Egypteland uitleidde.*

Mozes zegt tegen het Volk Israël, dat het Manna (het Brood), dat de Heere haar te eten geeft, een *uitbeelding* is van het 'Woord van God'. Brood is dus een type van 'alle Woord dat uit de mond Gods uit gaat'.

Deuteronomium 8

3 En Hij verootmoedigde u, en liet u hongeren, en spijsde u met het Man, dat gij niet kendet, noch uw vaders gekend hadden; opdat Hij u bekend maakte, dat de mens niet alleen van het brood leeft, maar dat de mens leeft van alles, wat uit des HEEREN mond uitgaat.

Mattheüs 4

4 Doch Hij, antwoordende, zeide: Er is geschreven: De mens zal bij brood alleen niet leven, maar bij alle woord, dat door den mond Gods uitgaat.

Het Woord van God is Christus

Hebreeën 1

1 God, voortijds (onder het Oude Testament) veelmaal en op velerlei wijze, tot de vaders gesproken hebbende door de profeten, heeft in deze laatste dagen (vanaf Zijn Opstanding) tot ons gesproken door den Zoon;

2 Welken Hij gesteld heeft tot een Erfgenaam van alles, door Welken Hij ook de wereld gemaakt heeft;

Openbaring 19

9 En Hij (de Heere) zeide tot mij (Johannes): Schrijf, zalig zijn zij, die geroepen zijn tot het avondmaal van de bruiloft des Lams (=het geopenbaarde Koninkrijk van Christus op aarde).

En hij zeide tot mij: Deze zijn de waarachtige woorden Gods.

10 En ik viel neder voor zijn voeten, om hem te aanbidden, en hij zeide tot mij: Zie, dat gij dat niet doet; ik ben uw mededienstknecht, en uwer broederen, die de getuigenis van Jezus hebben; aanbid God. Want de getuigenis van Jezus is de geest der profetie.

11 En ik zag den hemel geopend; en ziet, een wit paard, en Die op hetzelfde zat, was genaamd Getrouw en Waarachtig, en Hij oordeelt en voert krijg in gerechtigheid.

12 En Zijn ogen waren als een vlam vuurs, en op Zijn hoofd waren vele koninklijke hoeden; en Hij had een naam geschreven, die niemand wist, dan Hij Zelf.

13 En Hij was bekleed met een kleet (typologisch de Gemeente), dat met bloed (bloed is leven) geverfd was; en Zijn naam wordt genoemd het Woord Gods. (de Heere Jezus Christus)

Het Ware Brood is Leven

Johannes 6

30 Zij zeiden dan tot Hem: Wat teken doet Gij dan, opdat wij het mogen zien, en U geloven? Wat werkt Gij?

31 Onze vaders hebben het Manna gegeten in de woestijn; gelijk geschreven is: Hij gaf hun het brood uit den hemel te eten.

32 Jezus dan zeide tot hen: Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Mozes heeft u niet gegeven het brood uit den hemel; maar Mijn Vader geeft u dat **ware Brood uit den hemel**.

33 Want het Brood Gods is Hij, Die uit den hemel nederdaalt, en Die der wereld het leven geeft.

34 Zij zeiden dan tot Hem: Heere, geef ons altijd dit Brood.

35 En Jezus zeide tot hen: **Ik ben het Brood des levens**; die tot Mij komt, zal geenszins hongeren, en die in Mij gelooft, zal nimmermeer dorsten. (heeft het eeuwige leven)

36 Maar Ik heb u gezegd, dat gij Mij ook gezien hebt, en gij gelooft niet.

--

48 Ik ben het Brood des levens.

49 Uw vaders hebben het Manna gegeten in de woestijn, en zij zijn gestorven.

50 Dit is het Brood, dat uit den hemel nederdaalt, opdat de mens daarvan ete, en niet sterve.

51 Ik ben dat levende Brood, dat uit den hemel nedergedaald is; zo iemand van dit Brood eet, die zal in der eeuwigheid leven. En het Brood, dat Ik geven zal, is Mijn vlees, hetwelk Ik geven zal voor het leven der wereld.

De Heere Jezus, het Woord van God, zegt dat Híj typologisch dat Manna is. Híj is het Ware Brood dat leven geeft. Let op, dat de Heere Jezus pas 'het Brood des Levens' is in Zijn Opstanding. Dit wonder is dan ook *profetisch*, en werd pas vervuld in de Opstanding van Christus. Vanaf dan is Hij 'het Levensbrood'.

Wie van Hem eet, zal niet meer sterven

Hij is ons geestelijk Voedsel voor onze wandel hier op aarde. Net zoals het Volk Israël onderweg was door de woestijn naar het Beloofde Land, zijn ook wij onderweg naar een

Hemels Jeruzalem in deze droge, dorre woestijn van het leven. De Heere Jezus is geboren in Bethlehem. Bethlehem betekent 'Broodhuis' (Beth=huis, Lechem=brood). Logisch dat de Heere Jezus, als Woord van God, en als Brood des levens, is geboren in het Broodhuis. Hij lag in een voederbak (kribbe). Wij zouden ons voeden met de Heere Jezus Christus, het Woord van God, het Ware Brood. Wie van Hem eet, zal niet meer sterven. Eten is een beeld van 'gemeenschap hebben met'.

Lukas 2

*4 En Jozef ging ook op van Galilea, uit de stad Nazareth, naar Judea, tot de stad Davids, die **Bethlehem** genaamd wordt, (omdat hij uit het huis en geslacht van David was);*

5 Om beschreven te worden met Maria, zijn ondertrouwde vrouw, welke bevrucht was.

6 En het geschiedde, als zij daar waren, dat de dagen vervuld werden, dat zij baren zoude.

*7 En zij baarde haar eerstgeboren Zoon, en wond Hem in doeken, en leide Hem neder in de **kribbe**, omdat voor henlieden geen plaats was in de herberg.*

Brood en Vis

Lukas 11

9 En Ik zeg ulieden: Bidt, en u zal gegeven worden; zoekt, en gij zult vinden; klopt, en u zal opengedaan worden.

10 Want een iegelijk, die bidt, die ontvangt; en die zoekt, die vindt; en die klopt, dien zal opengedaan worden.

*11 En wat vader onder u, dien de zoon om **brood** (nieuw eeuwig Leven) bidt, zal hem een steen (=stenigen=dood) geven, of ook om een **vis** (nieuw eeuwig leven), zal hem voor een vis een slang (dood) geven?*

12 Of zo hij ook om een ei (=nieuw eeuwig Leven) zou bidden, zal hij hem een schorpioen (=beeld van de Wet= dood) geven?

13 Indien dan gij (de natuurlijke mens, het vlees), die boos zijt (zondig is), weet uw kinderen goede gaven (=leven onder het Nieuwe Verbond der Genade; eeuwig leven) te geven, hoeveel te meer zal de hemelse Vader den Heiligen Geest geven dengenen, die Hem bidden?

In de hoogste toepassing is de Heere Jezus Christus Zelf, de Vis, en het Brood, (en het Ei). Het zijn types van het nieuwe Leven, en de Heilige Geest, onder het Nieuwe Verbond der Genade. Vis en brood en ei staan voor het nieuwe Opstandingsleven van Christus. Door van Hem te eten, in gemeenschap te leven met Hem, Zijn Woord te geloven, krijgt men deel aan dit nieuwe Leven. De Heilige Geest woont in *alle* gelovigen, en daardoor heeft men nieuw en eeuwig leven. Als de Zoon aan zijn Vader zal vragen om Brood, dan zal Zijn Vader, Hem geen steen geven in de plaats van brood. Ook zal de Vader, Zijn Zoon geen slang geven, in plaats van Viss, en geen schorpioen in plaats van Ei. Het bidden, zoeken, en kloppen, kunnen worden beantwoord. Wanneer men de Waarheid zoekt, en gelooft, ontvangt men het Brood, de Vis, en het Ei, en dus eeuwig leven. Het eerste wat nodig is, bij een praktisch leven onder het Nieuwe Verbond der Genade, is dat wij op **grond van geloof** in de Christus, en dus bij onze wedergeboorte, Gods Geest ontvangen.

Efeze 1

13 In Welken (Christus) ook gij zijt, nadat gij het woord der waarheid, namelijk het Evangelie uwer zaligheid gehoord hebt; in Welken gij ook, **nadat gij geloofd hebt, zijt verzegeld geworden met den Heiligen Geest der belofte;**

Johannes 6; De wonderbare spijziging

Johannes 6

1 Na dezen vertrok Jezus over de zee van Galilea, welke is de zee van Tiberias.

2 En Hem volgde een grote schare, omdat zij Zijn tekenen zagen, die Hij deed aan de zieken.

3 En Jezus ging op den berg, en zat aldaar neder met Zijn discipelen.

4 En het pascha, het feest der Joden, was nabij.

5 Jezus dan, de ogen opheffende, en ziende, dat een grote schare tot Hem kwam, zeide tot Filippus: Van waar zullen wij broden kopen, opdat deze eten mogen?

6 (Doch dit zeide Hij, hem beproevende; want Hij wist Zelf, wat Hij doen zou.)

7 Filippus antwoordde Hem: Voor tweehonderd penningen brood is voor dezen niet genoeg, opdat een iegelijk van hen een weinig neme.

8 Een van Zijn discipelen, namelijk Andreas, de broeder van Simon Petrus, zeide tot Hem:

9 Hier is een jongken, dat vijf gerstebroden heeft, en twee visjes; maar wat zijn deze onder zo velen?

10 En Jezus zeide: Doet de mensen nederzitten. En er was veel gras in die plaats. Zo zaten dan de mannen neder, omtrent vijf duizend in getal.

11 En Jezus nam de broden, en gedankt hebbende, deelde Hij ze den discipelen, en de discipelen dengenen, die nedergezeten waren; desgelijks ook van de visjes, zoveel zij wilden.

12 En als zij verzadigd waren, zeide Hij tot Zijn discipelen: Vergadert de overgeschoten brokken, opdat er niets verloren ga.

13 Zij vergaderden ze dan, en vulden twaalf korven met brokken van de vijf gerstebroden, welke overgeschoten waren dengenen, die gegeten hadden.

14 De mensen dan, gezien hebbende het teken, dat Jezus gedaan had, zeiden: Deze is waarlijk de Profeet, Die in de wereld komen zou.

15 Jezus dan, wetende, dat zij zouden komen, en Hem met geweld nemen, opdat zij Hem Koning maakten, ontweek wederom op den berg, Hij Zelf alleen.

Inleiding

Twée visjes

De twee visjes zijn een type van de Gemeente, het Lichaam van Christus. Het Griekse woord wat hier voor visjes gebruikt wordt, is 'opsarion'. Dit betekent 'bereide vis'. Gereinigd en geroosterd boven vuur. 'Roosteren en reinigen' is wat onze Hogepriester, de Heere Jezus Christus, momenteel doet. In onze Bedeling *reinigt* Hij onze handel en wandel hier op aarde zodat wij, ondanks onze zondige natuurlijke mens, in dienst van *Hem* kunnen staan.

Twée

Twée is een uitbeelding van de Gemeente. Twée omdat de Gemeente bestaat uit twee groepen. Eén groep van gelovigen uit de Joden, en één groep van gelovigen uit de Heidenen.

Sámen in één Lichaam verzoend geworden. Twee omdat het verwijst naar het *dubbel* deel van de ‘Gemeente van eerstgeborenen’. De eerstgeborene krijgt een *dubbel* deel van de erfenis. Twee omdat het ook verwijst naar een Hemelse, en een aardse kant. Dus typologisch staan de twee visjes voor de Gemeente.

Hebreeën 12

22 Maar gij zijt gekomen tot den berg Sion, en de stad des levenden Gods, tot het hemelse Jeruzalem, en de vele duizenden der engelen;

*23 Tot de algemene vergadering en de **Gemeente der eerstgeborenen** (tesamen met Christus als eerste groep gelovigen opgestaan in de nieuwe Schepping), die in de hemelen opgeschreven zijn, en tot God, den Rechter over allen, en de geesten der volmaakte rechtvaardigen;*

Gerst in het Hebreeuws

שַׁעֲרָה = Shorah = Gerst = שַׁעֲרִים

שַׁעַר = Sha-ar = Vorst; Machthebber; Poort; Bedenken

שָׂרָה = Sarah = Vorstin; de vrouwelijke machthebber

שַׁעִיר = She-ir = Haar; Harig; bijnaam van Ezau

Gerst ziet er bijna hetzelfde uit als tarwe. Gerst is als een tarwekorrel, met daarop een lange haar. Dit zit eigenlijk al in het Hebreeuwse woord voor gerst opgesloten! De woorden ‘gerst’ en ‘haar’, zijn in wezen hetzelfde. Gerst is een beeld van de individuele mens, maar dan als machthebber. Tarwe is een type van de zondaar, de mens in het algemeen. Gerst is een type van de Mens, Die verantwoordelijkheid en Heerschappij draagt. Haar is ook een type van macht en kracht. (zie ook de studie ‘De Bijbel en het menselijk lichaam; het hoofd en het haar’)

Vijf gerstebroden

Gerst spreekt dus over *macht* hebben, en *koningschap*. Vijf spreekt in de Bijbel altijd over geestelijke, verborgen, en daardoor *onzienlijke* dingen. We leven nu in de vijfde ‘Bedeling der Verborgenheid’. Vijf gerstebroden zijn hier dus een type van *het verborgen Hemelse Koninkrijk van Christus*. Het Brood is typologisch het Woord, het Leven van Christus. Hij geeft Zijn Levend Brood aan de discipelen (later de apostelen= gezondenen), en via de discipelen, wordt Zijn Brood gegeven aan al de Zijnen.

Het ongelovige Joodse Volk

Exodus 19

5 Nu dan, indien gij naarstiglijk Mijner stem zult gehoorzamen, en Mijn verbond houden, zo zult gij Mijn eigendom zijn uit alle volken (uitverkoren Volk), want de ganse aarde is Mijn;

6 En gij zult Mij een priesterlijk koninkrijk, en een heilig volk zijn. Dit zijn de woorden, die gij (=Mozes) tot de kinderen Israëls spreken zult.

Hosea 4

6 Mij volk is uitgeroeid, omdat het zonder kennis is; dewijl gij de kennis (het Woord van God; het levende Brood; de Heere Jezus Christus) verworpen hebt, heb Ik u ook verworpen, **dat gij Mij het priesterambt niet zult bedienen**; dewijl gij de wet uws Gods vergeten hebt, zal Ik ook uw kinderen vergeten.

7 Gelijk zij meerder geworden zijn, alzo hebben zij tegen Mij gezondigd; Ik zal hunlieder eer in schande veranderen. (er zal een oordeel komen over het ongelovige Joodse Volk)

Het Volk Israël was door God uitverkoren om in Zijn Priesterlijke dienst te staan. Zij zou het Woord uitleggen, en verspreiden onder de overige Volkeren. Zij zou, samen met de Heere, het geopenbaarde Koninkrijk op aarde regeren. Zij heeft de Heere echter twee keer verworpen; één keer voor, en één keer na Zijn Opstanding. Zij wilde de Heere Jezus niet als Koning. Tot op heden is het Joodse Volk *ongelovig*. Zij gelooft namelijk niet in de Heere Jezus Christus, en 'niemand komt tot de Vader dan door de Zoon'. Zij hebben het Levende Brood afgewezen, en daardoor hongeren zij nog steeds.

Jesaja 65

13 Daarom zegt de Heere HEERE alzo: Ziet, Mijn knechten zullen **eten** (de Gemeente, Zijn Lichaam eet van het Levende Brood), doch gijlieden zult **honger**; ziet, Mijn knechten zullen drinken, doch gijlieden zult dorsten; ziet, Mijn knechten zullen blijde zijn (type van het Nieuwe Verbond der Genade), doch gijlieden zult beschaamd zijn.

De Gemeente in plaats van het Joodse Volk

De Gemeente, Zijn Lichaam, heeft haar plaats toen ingenomen. De Heere heeft nu een Hemels Koninkrijk met een Hemels Volk, de Gemeente. Straks, bij Zijn Wederkomst, zal ook het Volk Israël wedergeboren worden. Het Hemelse Koninkrijk zal dan uitgebreid worden vanuit de Hemel over de aarde. Dan zal Israël, samen met de Heere, het geopenbaarde Koninkrijk op aarde regeren, en zal zij eindelijk haar priesterlijke taak op zich nemen. Dit alles wordt uitgebeeld in de overgebleven twaalf manden gerstebrood.

Handelingen 15

14 Simeon heeft verhaald hoe God eerst de heidenen (niet-Joodse volkeren) heeft bezocht, om uit hen een volk aan te nemen door Zijn Naam. (=de Gemeente= gelovigen uit de heidenen en gelovigen uit de Joden)

15 En hiermede stemmen overeen de woorden der profeten, gelijk geschreven is:

16 Na dezen (na het verzamelen van de Gemeente) zal Ik wederkeren, en weder opbouwen de tabernakel van David, die vervallen is, en hetgeen daarvan verbroken is, weder opbouwen, en Ik zal denzelven weder oprichten. (In de terugkomst van Christus op aarde, na het oordeel over het Joodse Volk zal Hij, samen het wedergeboren Volk Israël, regeren over de aarde)

Handelingen 28

24 En sommigen geloofden wel, hetgeen gezegd werd, maar sommigen geloofden niet.

25 En tegen elkander oneens zijnde, scheidden zij; als Paulus dit ene woord gezegd had, namelijk: Wel heeft de Heilige Geest gesproken door Jesaja, den profeet, tot onze vadersen,

26 Zeggende: Ga heen tot dit (Joodse Volk)volk, en zeg: Met het gehoor zult gij horen, en geenszins verstaan; en ziende zult gij zien, en geenszins bemerken.

27 Want het hart dezes volks (Joodse Volk) is dik geworden, en met de oren hebben zij zwaarlijk gehoord, en hun ogen hebben zij toegedaan; opdat zij niet te eniger tijd met de ogen zouden zien, en met de oren horen, en met het hart verstaan, en zij zich bekeren, en Ik hen geneze.

28 Het zij u dan bekend, dat de zaligheid (=behoudenis; verlossing; redding) Gods den heidenen (gelovigen uit de heidenen= de Gemeente, Zijn Lichaam) gezonden is, en dezelve zullen horen. (=gehoorzamen =geloven)

Twaalf

Getal 12 in de Bijbel;

= Spreekt over heerschappij en koningsschap

Heerschappij van de tijd= (12 uren, 12 maanden)

Het Volk Israël (Hebreeuwse vertaling= heersen met God) bestaat uit 12-Stammen

De volheid van het getal 12 = 12 x 12 = 144

12 Poorten in Jeruzalem; staan voor heerschappij

12 Landvoogden die Salomo aanstelde

Twaalf spreekt over *heerschappij* in de wereld, en twaalf spreekt over de twaalf stammen van het wedergeboren Israël, die straks vergaderd zullen worden. Typologisch zijn de twaalf manden gerstebrood, het geopenbaarde Koninkrijk van de Messias, in de toekomst. Gerst spreekt van Koningschap. De overgeschoten brokken gaan niet verloren...

Twaalf manden met stukken brood

De Gemeente, uitgebeeld in de vijfduizend mannen, is als *eerst* gevoed met Zijn Brood. De Gemeente, Zijn Lichaam, neemt *nu* al deel aan Zijn Opstandingsleven. Eerstgeborenen, in Christus, van de nieuwe Schepping. Zij wordt gevoed met vijf ongedesemde gerstebroden. Voor het gelovig overblijfsel van Israël, zijn nog **twaalf** manden met **gerstebrood** over. Zij zal straks, na de zeventigste Jaarweek, *ook* gevoed worden daarmee. Zij zal na wedergeboorte ook deelnemen aan Zijn Leven.

Joël 2

26 En **gij zult overvloediglijk en tot verzadiging eten**, en prijzen den Naam des HEEREN, uw Gods, Die wonderlijk bij u gehandeld heeft; en Mijn volk (Volk Israël) zal niet beschaamd worden tot in eeuwigheid.

27 En **gij zult weten**, dat Ik in het midden van Israël ben (bij de Wederkomst van Christus op aarde), en dat Ik de HEERE, uw God, ben, en niemand meer; en Mijn volk zal niet beschaamd worden in eeuwigheid.

28 En daarna zal het geschieden, dat **Ik Mijn Geest zal uitgieten** (wedergeboorte van het Volk Israël) over alle vlees, en uw zonen en uw dochteren zullen profeteren; uw ouden zullen dromen dromen, uw jongelingen zullen gezichten zien; (dan zal ook Israël leven onder het Nieuwe Verbond der Genade)

Het Volk Israël krijgt straks ook de Geest uitgegoten

Johannes 6

63 De Geest is het, **Die levend maakt**; het vlees is niet nut. De woorden, die Ik tot u spreek, zijn geest en zijn leven.

Efeze 1

13 In Welken ook gij zijt, nadat gij het woord der waarheid, namelijk het Evangelie uwer zaligheid gehoord hebt; in Welken gij ook, **nadat gij geloofd hebt, zijt verzegeld geworden met den Heiligen Geest der belofte**;

Hoewel de Heilige Geest in het Oude Testament al beloofd werd aan het Volk Israël, is het tóch de Gemeente die als eerste de Geest heeft ontvangen. De Heilige Geest is de onzienlijke Christus, Hij geeft eeuwig leven. De Heere komt bij *iedere* gelovige in het hart wonen. De Gemeente bestaat uit gelovigen uit de Joden, en gelovigen uit de Heidenen (=niet-Joodse Volkeren). Het Volk Israël zal dus pas in de toekomst de Heilige Geest uitgegoten krijgen.

Jeremia 31

31 Ziet, de dagen komen, spreekt de HEERE, dat Ik met het huis van Israël en met het huis van Juda een nieuw verbond zal maken;(het Nieuwe Verbond der Genade)

32 Niet naar het verbond, dat Ik met hun vaders gemaakt heb, ten dage als Ik hun hand aangreep, om hen uit Egypteland uit te voeren, welk Mijn verbond zij vernietigd hebben, hoewel Ik hen getrouwd had, spreekt de HEERE;(het Oude Verbond der Wet)

33 Maar dit is het verbond, dat Ik na die dagen (na de 70^e Jaarweek, het oordeel over het ongelovige Joodse Volk) met het huis van Israël (=wedergeboren Israël) maken zal, spreekt de HEERE: Ik zal Mijn wet in hun binnenste geven, en zal die in hun hart schrijven; en Ik zal hun tot een God zijn, en zij zullen Mij tot een volk zijn.

Zeven manden met stukken brood

Marcus 8

1 In dezelfde dagen, als er een geheel grote schare (wedergeboren Volk Israël) was, en zij niet hadden, wat zij eten zouden, riep Jezus Zijn discipelen tot Zich, en zeide tot hen:

2 Ik word innerlijk met ontferming bewogen over de schare; want zij zijn nu drie dagen (verwijst naar de Opstanding oftewel wedergeboorte) bij Mij gebleven, en hebben niet, wat zij eten zouden.

3 En indien Ik hen nuchteren (zonder eten) naar hun huis laat gaan, zo zullen zij op den weg bezwijken; want sommigen van hen komen van verre.(voorheen was het Joodse Volk verstrooid)

4 En Zijn discipelen (beeld van de Gemeente) antwoordden Hem: Van waar zal iemand dezen met broden hier in de woestijn (verwijzing naar Petra, na de zeventigste Jaarweek) kunnen verzadigen?

5 En Hij vraagde hun: Hoeveel broden hebt gij? En zij zeiden: Zeven.(verwijzing naar de wereld van de 7 dagen; 7 is ook een beeld van een volheid)

6 En Hij gebod de schare neder te zitten op de aarde, en Hij nam de **zeven broden**, en gedankt hebbende, brak Hij ze, en gaf ze Zijn discipelen, opdat zij ze zouden voorleggen (de Gemeente voedt het wedergeboren Volk Israël in Petra, na de grote Verdrukking); en zij leiden ze der schare voor.

7 En zij hadden weinige visjes; en als Hij gezegend had, zeide Hij, dat zij ook die zouden voorleggen.

8 En zij hebben gegeten, en zijn **verzadigd** geworden, en zij namen het overschot der brokken op, **zeven manden**. (van de 7 broden zijn er nog 7 manden met stukken brood over. Deze stukken die over zijn, zijn voor het gelovig overblijfsel uit de overige volkeren, na de 33 jaar grote Verdrukking)

9 Die nu gegeten hadden, waren omtrent vier duizend (spreekt over aardse, zienlijke dingen); en Hij liet hen gaan.

Hiërarchie

Er staat nu niet specifiek bij dat de zeven broden *gerstebroden* zijn. Het gaat namelijk over de wedergeboorte van het gelovig overblijfsel van het Volk Israël, en de wedergeboorte van het gelovig overblijfsel van de *overige* Volkeren op aarde. Het Volk Israël komt, na Wederkomst van Christus met Zijn Lichaam, als *eerste* tot wedergeboorte. Het eerstgeboren Volk op aarde. Zij is daarmee gesteld *boven* de andere Volkeren. De Bijbelse hiërarchie is; de Man (Christus en Zijn Lichaam) staat boven de vrouw (Israël). Het Volk Israël zal vervolgens *boven* de andere Volkeren staan. Het Volk Israël wordt straks als *eerste* gevoed, en verzadigd. Dan blijven er nog zeven manden Brood over voor de andere Volkeren.

Samenvattend

De 1e wonderbare spijziging

De roeping van de Gemeente: 5 gerstebroden, en 2 visjes

5.000 man worden gespijzigd

12 korven gerstebrood over voor de gelovigen uit de 12-Stammen van het Volk Israël

De 2e wonderbare spijziging

De roeping van Israël: 7 broden, en enkele visjes

4.000 man worden gespijzigd

7 korven brood over voor het gelovig overblijfsel uit de overige Volkeren

Johannes 6

1 Na dezen vertrok Jezus over de zee van Galilea, welke is de zee van Tiberias.

Na dezen

Dit is profetisch, en laat zien dat de Heere Jezus Christus, na afwijzing door het Joodse Volk, (de twee-stammen), dit Volk verlaat. Na dezen, na deze afwijzing, verlaat Hij Jeruzalem en het Jodendom, en gaat Hij naar het Galilea der Heidenen. Het 'Galilea der Heidenen', is het land van de eerder verstrooide ongelovige tien-stammen van Israël, daaruit is de Gemeente ontstaan.

De Volkerenzee

Openbaring 17

*15 En hij zeide tot mij: **De wateren**, die gij gezien hebt, waar de hoer zit, zijn volken, en **scharen, en natiën, en tongen**.*

De Zee van Tiberias heet ook wel de Zee van Galilea, en ook het Meer van Genesareth. Tiberias is de naam van de tweede keizer van het Romeinse Rijk, een Heiden. In de Bijbel zijn *wateren* een beeld van zeeën, een type van *volkeren*. De Volkeren zee. Volkeren zijn Heidenen, ofwel niet-Joden. Ook de naam Tiberias bepaalt ons bij de Heidenen. Deze Keizer dacht namelijk wereldheerser te zijn over alle Volkeren (de Volkeren zee).

Galilea

Galilea geeft ook een aanwijzing; er woonden daar namelijk veel Heidenen; het Galilea der Heidenen, maar er woonden ook veel Joden. Jezus woonde er zelf ook, in Nazareth. Later ging de Heere Jezus wonen in *Kapernaum*, aan de Zee van Tiberias. Er woonden daar dus *Joden*, en *Heidenen*. En dat is precies waaruit de Gemeente is opgebouwd!

Heidenen zijn alle niet-Joodse volkeren

Efeze 3

5 Welke in andere eeuwen den kinderen der mensen niet is bekend gemaakt, gelijk zij nu is geopenbaard aan Zijn heilige apostelen en profeten, door den Geest;

*6 Namelijk dat **de (gelovige) heidenen zijn mede-erfgenamen**, en van **hetzelfde lichaam**, en **mededeelgenoten Zijner belofte** in Christus, door het Evangelie;*

- gelovigen uit de Heidenen zijn mede-erfgenaam met gelovigen uit Israël
- gelovigen uit de Heidenen zijn van hetzelfde Lichaam als gelovigen uit Israël
- gelovigen uit de Heidenen delen mee in de Belofte aan de gelovigen van Israël

2 En Hem volgde een grote schare, omdat zij Zijn tekenen zagen, die Hij deed aan de zieken.

Duidelijker kon niet!

Jesaja 35

*5 Alsdan zullen der **blinden** ogen opengedaan worden, en der **doven** oren zullen geopend worden.*

*6 Alsdan zal de **kreupele** springen als een hert, en de **tong** des stommen zal juichen; want in de woestijn zullen wateren uitbarsten, en beken in de wildernis*

Een menigte mensen volgde de Heere Jezus, omdat ze Zijn wonderen zagen. Hij genas zieke mensen. Dit was een teken dat het Koninkrijk aanstaande was, maar dat konden, en wilden, de meesten niet begrijpen. Jammer genoeg volgden veel mensen Hem alleen maar omdat Hij wonderen deed. Natuurlijk was er ook een groep gelovigen die Hem volgde om Zijn Woord. De Joden hadden de Heere Jezus *kunnen* herkennen als de Messias doordat Hij de dingen deed die in de Schriften (het Oude Testament) gezegd waren over de Messias. In de Messiaanse profetieën in Jesaja staat dat de Messias op één of andere manier *genezing* tot

stand zou brengen. Nou, de Heere Jezus genas blinden, doven, kreupelen en melaatsen. Duidelijker kon niet, zou je zeggen!

Jesaja 53

*5 Maar Hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden is Hij verbrijzeld; de straf, die ons den vrede aanbrengt, was op Hem, en door Zijn striemen is ons **genezing** geworden. (De Heere Jezus is in onze plaats gestorven voor de zonden, in Zijn Opstanding hebben alle gelovigen nieuw, eeuwig leven ontvangen)*

Jesaja 58

*8 Dan zal uw licht voortbreken als de dageraad, en uw **genezing** (wedergeboorte) zal snellijk uitspruiten; en uw gerechtigheid zal voor uw aangezicht heengaan, en de heerlijkheid des HEEREN zal uw achtertocht wezen.*

2 En Hem volgde een grote schare, omdat zij Zijn tekenen zagen, die Hij deed aan de zieken.

De wonderen zijn ergens een beeld van

Mattheüs 15

30 En vele scharen zijn tot Hem gekomen, hebbende bij zich kreupelen, blinden, stommen, lammen, en vele anderen, en wierpen ze voor de voeten van Jezus; en Hij genas dezelve.

31 Alzo dat de scharen zich verwonderden, ziende de stommen sprekende, de lammen gezond, de kreupelen wandelende, en de blinden ziende; en zij verheerlijkten den God Israëls.

Deze genezingen, deze wonderen, waren, zoals gezegd, ergens een *beeld* van. Deze tekenen hadden een *betekenis*. Als men blind is, kan men het Licht niet zien, ofwel men is dan ongelovig. Als men doof is, kan men Zijn Woord niet horen, ofwel men is ongelovig. Als men lam of kreupel is, kan men niet stevig in Zijn Woord staan en Zijn Weg niet volgen, ofwel men is dan ongelovig. In de laagste toepassing is het de *geestelijke* blindheid, doofheid en kreupelheid van de *natuurlijke mens*. Geloof in de Heere Jezus Christus en Zijn Woord is de oplossing voor al deze aandoeningen. Hij brengt genezing; Hij geeft nieuw, onsterfelijk Leven aan *iedereen* die gelooft. De blindheid en doof -stomheid en het kreupel zijn, verdwijnen na wedergeboorte.

Jesaja 29

18 En te dien dage (als het Nieuwe Verbond is aangebroken) zullen de doven horen (horen= gehoorzamen =geloven) de woorden des Boeks (het Woord van God); en de ogen der blinden, zijnde uit de donkerheid (dood) en uit de duisternis, zullen zien.(wedergeboorte; nieuw leven)

2 En Hem volgde een grote schare, omdat zij Zijn tekenen zagen, die Hij deed aan de zieken.

Verborgene Koninkrijk

Handelingen 28

28 Het zij u dan bekend, dat de zaligheid Gods den heidenen (niet-Joden) gezonden is, en dezelve zullen horen. (horen= gehoorzamen= geloven)

De hogere toepassing van de tekenen is, dat de kreupelen en de blinden en doven, een beeld zijn van de Heidenen; de Gemeente. De Heidenen, ofwel niet-Joodse Volkeren, zijn op grond van *geloof* deelgenoot geworden aan de Zegeningen, de Beloften en Erfenissen die God in *eerste* instantie beloofd had aan Israël. Aan de Gemeente is de Zaligheid (verlossing; behoudenis) gegeven die *eigenlijk* bestemd was voor het Joodse Volk. Onder het Oude Verbond was dit een verborgenheid. Dus ook ten tijde van de Heere Jezus, was dit verborgen.

Het zag er even hoopvol uit

In het begin van Handelingen leek het er nog op dat op aarde alles aan Christus onderworpen zou worden. Het Koninkrijk van Christus werd op aarde gepredikt in alle Heidense talen, en met veel grote wonderen en tekenen. Tegen alle verdrukkingen in kwamen er velen tot geloof in de Heere Jezus Christus. Veel mensen werden toegevoegd aan de Gemeente, het Lichaam van Christus. Zelfs de gevangenisdeuren gingen voor Gods dienstknechten open.

De tekenen, de wonderen, vonden niet meer plaats

Deze tekenen en wonderen hielden op toen duidelijk werd dat de Joden ook ná de Opstanding en Hemelvaart niks van de Heere Jezus Christus wilden weten. Er kwam *geen* Messiaans Koninkrijk op aarde. Dat deze wonderen van de apostelen daadwerkelijk waren gestopt, kun je lezen in de Brieven. Of beter gezegd; we vinden geen wonderen meer in de Brieven. Wel vinden we daarin terug dat Paulus flink last had van 'een scherpe doorn in het vlees.' En Timotheüs had maagpijn. Zij hadden dus duidelijk geen gave van genezing meer.

Nog geen geopenbaard Koninkrijk van Christus

Aan het einde van Handelingen was er op aarde nog maar weinig over van al die grote manifestaties. Het bleek steeds meer dat er in *deze* Bedeling geen sprake meer zou zijn van het geopenbaard Koninkrijk van Christus op aarde. Het Joodse Volk *bleef* in ongeloof. Wonderen hielden op, vreemde tongen en talen verstomden. Ná de zeventigste Jaarweek zal ook het Joodse Volk uiteindelijk *genezing* vinden. Dan zullen haar ogen worden geopend. Dan zal ook het Volk Israël de Heere aannemen als Verlosser en Messias. En *dan* is het de tijd dat de Heere Zijn, nu verborgen, Koninkrijk der Hemelen, uitbreidt over de aarde.

De Joden begeren een teken

Waarschijnlijk is de samenhang met het Oude Testament de reden dat van de Joden gezegd wordt, dat zij 'tekenen begeren'. Hoewel de wonderen voor hun ogen gebeurden, wilden zij bij alles wat de Heere Jezus deed of zei, een *teken* zien. Een wonder waarmee bewezen zou worden dat *Hij* de Zoon van God was. Paulus zegt in Zijn Korinthebrief; 'bij de Grieken moet je je betoeg onderbouwen, en de Joden willen enkel een teken'.

Johannes 2

16 En Hij zeide tot degenen, die de duiven verkochten: Neemt deze dingen van hier weg; maakt niet het huis Mijns Vaders tot een huis van koophandel.

17 En Zijn discipelen werden indachtig, dat er geschreven is: De ijver van Uw huis heeft mij verslonden.

18 De Joden antwoordden dan, en zeiden tot Hem: Wat teken toont Gij ons, dat Gij deze dingen doet?

Mattheüs 12

38 Toen antwoordden sommigen der Schriftgeleerden en Farizeën, zeggende: Meester! wij willen van U wel een teken zien.

39 Maar Hij antwoordde en zeide tot hen: Het boos en overspelig geslacht verzoekt een teken; en hun zal geen teken gegeven worden, dan het teken van Jonas, den profeet.

1 Korinthe 1

21 Want nademaal, in de wijsheid Gods, de wereld God niet heeft gekend door de wijsheid, zo heeft het Gode behaagd, door de dwaasheid der prediking, zalig te maken, die geloven; (alleen door geloof ontvangt men nieuw Leven)

22 Overmits de Joden een teken begeren, en de Grieken (Heidenen) wijsheid zoeken;

De essentie van wonderen en tekenen

De essentie van alle Bijbelse wonderen en tekenen is dat ze, op één of andere manier, gaan over Nieuwtestamentische zaken. De wonderen spreken in het bijzonder over dingen die in het Oude Testament *verborgen* moesten blijven. (zie studie 'Efeze drie; De Verborgenheid') De wonderen, ook die in het Oude Testament voorkomen, spreken *allemaal* over wat God zou doen door de dood en Opstanding van de Heere Jezus Christus, in deze tegenwoordige tijd.

3 En Jezus ging op den berg, en zat aldaar neder met Zijn discipelen.

Berg

In de Bijbel staat een berg typologisch voor een 'koninkrijk'. Een berg is ook de uitbeelding van het 'Koninkrijk der Hemelen', een *verborgen* Koninkrijk, en wijst dan naar de Hemelse Positie van Christus. In Zijn Wederkomst zal de Heere Jezus Christus in Verheerlijkte gedaante *ook* op een berg verschijnen. De Olijfberg. Hij komt terug om te oordelen. Dat is op de 'Dag des Heeren'. Dag betekent hier oordeel. Hij zal vanaf die Dag Zijn Hemelse Koninkrijk *uitbreiden* over de aarde. In dit *zienlijke* Koninkrijk op aarde zal Christus het, uiteindelijk, voor het zeggen hebben. Alle ongelovigen zullen, in etappes, weggedaan worden. (zie ook de studie 'Het eeuwige Koninkrijk')

Zacharia 14

4 En Zijn voeten zullen te dien dage staan op den Olijfberg, die voor Jeruzalem ligt, tegen het oosten; en de Olijfberg zal in tweeën gespleten worden naar het oosten, en naar het westen, zodat er een zeer grote vallei zal zijn; en de ene helft des bergs zal wijken naar het noorden, en de helft deszelve naar het zuiden.

Zitten

'Zitten' is een beeld van 'de rust van het Nieuwe Verbond der Genade'. Zitten is rusten op grond van het volbrachte Werk. In Zijn dood en Opstanding heeft de Heere Jezus Christus ons verlost van de werken van de Wet. De discipelen worden vanuit de positie van deze Rust gevoed door het Woord van God. De Heere Jezus Christus zit op de Troon der Genade in het Koninkrijk der Hemelen. Straks zal de Heere niet meer *zitten*, maar *opstaan* om de wereld te oordelen. Bij Zijn Wederkomst, als Hij Zijn Voeten zet op de Olijfberg, zal de Heere *rechtspreken*. Zitten is typologisch de rust van het Nieuwe Verbond, en arbeiden staat voor het Oude Verbond der Wet, met de *werken* van de Wet.

Lukas 10

38 En het geschiedde, als zij reisden, dat Hij kwam in een vlek (=dorp); en een zekere vrouw, met name Martha, ontving Hem in haar huis.

39 En deze had een zuster, genaamd Maria, welke ook, **zittende** (= rust van het Nieuwe Verbond der Genade; de Heere heeft het Werk volbracht) aan de voeten van Jezus, Zijn woord hoorde.

40 Doch Martha was zeer bezig met **veel dienens** (= bezig met de werken van de Wet, bezig met dode werken), en daarbij komende, zeide zij: Heere, trekt Gij U dat niet aan, dat mijn zuster mij alleen laat dienen? Zeg dan haar, dat zij mij helpe.

41 En Jezus, antwoordende, zeide tot haar: Martha, Martha, gij bekommert en ontrust u over vele dingen;

42 Maar een ding is nodig; doch Maria heeft het goede deel uitgekozen (je kan kiezen voor geloof) hetwelk van haar niet zal weggenomen worden.

3 En Jezus ging op den berg, en zat aldaar neder met Zijn discipelen.

Typologie

Discipelen zijn gelovige volgelingen. Net zoals de Gemeente! Typologisch staat in dit vers; 'De Heere Jezus Christus is, samen met Zijn Lichaam, de Gemeente, gezet in de Hemel. Zittende aan de Rechterhand van God'.

Efeze 2

6 En heeft ons mede opgewekt, en heeft **ons mede gezet in den hemel in** (=tesamen met) Christus Jezus;

Efeze 1

3 Gezegend zij de God en Vader van onzen Heere Jezus Christus, Die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegening in den hemel in (=tesamen met) Christus. (als Zijn Lichaam delen wij in **alles** dat van Christus is; overall waar Christus staat in de Bijbel, kun je Zijn Lichaam bijzetten)

Hebreeën 12

2 Ziende op den oversten Leidsman en Voleinder des geloofs, Jezus, Dewelke, voor de vreugde, die Hem voorgesteld was, het kruis heeft verdragen, en schande veracht, en is

gezeten aan de rechterhand des troons van God. (ook wij, Zijn discipelen, de Gemeente hebben deze positie)

4 En het pascha, het feest der Joden, was nabij.

Wat is Pascha?

Numeri 9

5 Gij zult een volkomen (ongeschonden; zonder gebreken) lam hebben, een manneken, een jaar oud; van de schapen of van de geitenbokken zult gij het nemen.

6 En gij zult het in bewaring hebben tot den veertienden dag dezer maand; en de ganse gemeente der vergadering van Israël zal het slachten tussen twee avonden.

7 En zij zullen van het bloed nemen, en strijken het aan de beide zijposten, en aan den bovendorpel, aan de huizen, in welke zij het eten zullen.

--

10 Gij zult daarvan ook niet laten overblijven tot den morgen; maar hetgeen daarvan overblijft tot den morgen, zult gij met vuur verbranden.

--

12 Zij zullen daarvan niet overlaten tot den morgen, en zullen daaraan geen been breken; naar alle inzetting van het pascha zullen zij dat houden.

Exodus 12

13 En dat bloed zal ulieden tot een teken zijn aan de huizen, waarin gij zijt; wanneer Ik het bloed zie, zal Ik ulieden voorbijgaan; en er zal geen plaag onder ulieden ten verdere zijn, wanneer Ik Egypteland slaan zal.

14 En deze dag zal ulieden wezen ter gedachtenis, en gij zult hem den HEERE tot een feest vieren; gij zult hem vieren onder uw geslachten tot een eeuwige inzetting.

‘Pascha’ is Hebreeuws, en ‘Pesach’ is Grieks, en betekent ‘voorbijgaan’. Het Pascha is een feest ter herinnering aan de uittocht uit Egypte van het Volk Israël, na slavernij. Bij de maaltijd moest een lam zonder mankementen als offerdier geslacht en gegeten worden. Bloed van het geslachte lam moest aan de deurposten worden gesmeerd. Na het eten moest alles wat nog over was van het lam van tafel worden gehaald. Er mocht *niks* van het lam, het offerdier, overblijven tot de volgende dag, en de botten mochten niet worden gebroken. Wat nog over was van het lam mocht niet gegeten worden, maar moest verbrand worden buiten de legerplaats. Op straffe des doods.

Deelhebben aan hetzelfde Leven

Typologisch staat ‘eten’ in de Bijbel voor ‘gemeenschap hebben met’. Deelhebben aan hetzelfde voedsel staat voor ‘deelhebben aan hetzelfde leven’. Het lam is een type van de Heere Jezus; Hij ging immers als een lam naar de slachtbank. Het slachten, en het eten van het Paaslam is een type van het lijden en sterven van de Heere Jezus. De botten van het lam mochten niet gebroken worden. Ook bij de Heere Jezus aan het kruis brak men Zijn Benen niet.

Jesaja 53

7 Als dezelve geëist werd, toen werd Hij verdrukt; doch Hij deed Zijn mond niet open; als een lam werd Hij ter slachting geleid, en als een schaap, dat stom is voor het aangezicht zijner scheerders, alzo deed Hij Zijn mond niet open.

Johannes 19

33 Maar komende tot Jezus, als zij zagen, dat Hij nu gestorven was, zo braken zij Zijn benen niet.

Alles is nieuw geworden

2 Korinthe 5

17 Zo dan, indien iemand in Christus is, die is een nieuw schepsel; het oude is voorbijgegaan, ziet, het is alles nieuw geworden

Na het eten van dit lam werd alles wat ervan overbleef, van tafel gehaald. Dat wat van het paaslam overgebleven was, mocht op 'straffe des doods', niet meer gegeten worden, maar moest *buiten* de legerplaats verbrand worden. Typologisch betekent dit dat wij met het vorige leven, de oude Schepping, en de oude mens, en de Wet, *geen* gemeenschap meer zouden hebben. Van het vorige leven, het eerste leven ofwel het oude leven, zouden we niet meer eten. 'Al het oude is voorbij, ziet alles is nieuw geworden'. Het opgegeten paaslam is een type van het einde van het leven onder het Oude Verbond.

Galaten 4

4 Maar wanneer de volheid des tijds gekomen is, heeft God Zijn Zoon uitgezonden, geworden uit een vrouw, geworden onder de wet;

*5 Opdat Hij degenen, **die onder de wet waren, verlossen zou**, en opdat wij de ~~aanneming tot kinderen~~ aanstelling tot zonen verkrijgen zouden.*

Galaten 3

*11 En dat **niemand** door de wet gerechtvaardigd wordt voor God, is openbaar (is duidelijk); want de rechtvaardige zal **uit het geloof** leven.*

12 Doch de wet is niet uit het geloof; maar de mens, die deze dingen doet, zal door dezelve leven.

*13 **Christus heeft ons verlost van den vloek der wet**, een vloek geworden zijnde voor ons; want er is geschreven: Vervloekt is een iegelijk, die aan het hout hangt.*

Gerechtvaardigd door geloof alleen

Het Oude Verbond der Wet is voorbij, dus zouden wij niet meer leven onder Wetten en regels. 'Op straffe des doods', want als je één Wet volbrengt, ben je verplicht ze *allemaal* te volbrengen. En dat is onmogelijk vanwege de zondige natuur van de mens mens. Alleen door *geloof* hebben wij, in Christus, vrede bij God. Vrede is éénwording. De dood van de Heere Jezus betekende het *einde* van het Oude Verbond der Wet. De Heere Jezus heeft ons *verlost* van de Wet. In Zijn Opstanding begon het Nieuwe Verbond der Genade.

Romeinen 5

1 Wij dan, gerechtvaardigd zijnde **uit het geloof**, hebben vrede bij God, door onzen Heere Jezus Christus;

2 Door Welken wij ook de toeleiding hebben door het geloof tot deze genade, in welke wij staan, en roemen in de hoop der heerlijkheid Gods.

Hebreeën 11

6 Maar **zonder geloof is het onmogelijk Gode te behagen**. Want die tot God komt, moet geloven, dat Hij is, en een Beloner is dergenen, die Hem zoeken.

Galaten 5

3 En ik betuig wederom een iegelijk mens, die zich laat besnijden, dat hij een schuldenaar is **de gehele wet te doen**.

4 Christus is u ijdel geworden, die door de wet gerechtvaardigd wilt worden; gij zijt van de genade vervallen. (Als iemand onder de Wet leeft, moet hij aan *alle* wetten voldoen. Diegene kan geen aanspraak maken op Zijn Genade. Je kunt niet een *beetje* werken en een *beetje* geloven. Het is alles of niets. Iemand die onder de Wet leeft, kan niet erven)

Romeinen 8

7 Daarom dat het bedenken des vleses (=de zondige oude mens; de natuurlijke mens) vijandschap is tegen God; want **het onderwerpt zich der wet Gods niet**; want het **kan ook niet**.

8 En die in het vlees zijn (de oude mens, de natuurlijke mens), kunnen Gode niet behagen.

4 En het pascha, het feest der Joden, was nabij.

Brood en Wijn

Op de *veertiende* werd het lam dus geslacht. Dit is een beeld van de Heere Jezus Die als Paaslam gedood is. Na slachting van het lam, werden er *ongezuurde* broden gegeten. 'Het feest van de ongezuurde broden'. Deze broden, zonder zuurdesem, ofwel gist, zijn een beeld van het *nieuwe leven*. Als het Lam, met Pesach, geslacht is, volgen de zeven dagen van *ongezuurde broden*. Deze broden, zonder zuurdesem, ofwel gist, zijn een beeld van het *nieuwe leven*. Deze broden spreken over het Opstandingleven van Christus. Het is een beeld van de overgang van het Oude naar het Nieuwe Verbond.

Het Opstandingsleven van Christus

Nadat de discipelen het Pascha gevierd hadden met de Heere Jezus in de Opperzaal, en alles van het paaslam was weggehaald, kwam er *nóg* een maaltijd op tafel. Namelijk Brood en Wijn. Brood en Wijn zijn een type van het Leven onder het Nieuwe Verbond der Genade. Brood verwijst naar de Heere Jezus Christus, het Woord, het Levende Brood. Wijn verwijst naar bloed en dus naar *leven*. Het Opstandingsleven van de Heere Jezus Christus. Eeuwig leven. De Gemeente, Zijn Lichaam, neemt *nú* al deel aan dat nieuwe Opstandingsleven van Christus.

1 Korinthe 5

7 Zuivert dan den ouden zuurdesem uit (=oude Schepping; Oude Verbond der Wet; zonden), opdat gij een **nieuw deeg** zijn moogt, gelijk gij ongezuurd zijt (nieuwe Schepping; Nieuwe Verbond der Genade; zonder zonden). Want ook **ons Pascha is voor ons geslacht, namelijk Christus**.

8 Zo dan laat ons **feest houden**, niet in den ouden zuurdesem, noch in den zuurdesem der kwaadheid en der boosheid, maar in de **ongezuurde broden** (ongedesemd, zonder gist; een beeld van het nieuwe Opstandingsleven van Christus) der oprechtheid en der waarheid.

4 En het pascha, het feest der Joden, was nabij.

Niet meer terug te vinden

Brood = Lechem = לחם = 40.8.30 = 78

Wijn = Jajin = יין = 50.10.10 = 70

Pascha = Pesach = פסח = 8.60.80 = 148

Daarna is het Pascha ook niet meer terug te vinden in de Bijbel. Het was als herinnering aan de verlossing van de slavernij. Pascha is overgegaan in het Avondmaal; (ongezuurd) Brood en Wijn. Dit is ook ter gedachtenis aan verlossing maar dan van zonden, dood en Wet en de oude Schepping. Met (ongezuurd) Brood en Wijn gedenken wij dat wij deelnemen aan een leven onder het Nieuwe Verbond der Genade. Een feestelijk gebeuren want wij wären dood door misdaden en zonden. Dood is geen communicatie met God mogelijk.

Psalm 79

8 Gedenk ons (het Joodse Volk) de vorige misdaden niet; haast U, laat Uw barmhartigheden ons voorkomen; want wij zijn zeer dun geworden. (onze eleende is groot)

9 Help ons, o God onzes heils! ter oorzaak van de eer Uws Naams; en red ons, en doe verzoening over onze zonden, om Uws Naams wil.

Efeze 1

7 In Welken (de Heere Jezus Christus) wij hebben de verlossing door Zijn bloed, namelijk de vergeving der misdaden, naar den rijkdom Zijner genade,

8 Met welke (Genade) Hij overvloedig is geweest over ons in alle wijsheid en voorzichtigheid; (vantevoren al voorzien door God)

5 Jezus dan, de ogen opheffende, en ziende, dat een grote schare tot Hem kwam, zeide tot Filippus: Van waar zullen wij broden kopen, opdat deze eten mogen?

Betekenis van de naam 'Filippus'

Filippus = philos hippos

= Liefhebber van paarden; Paardenvriend

Paard= type van de Verheerlijkte, Verhoogde, maar verborgen Christus

= Type van de onzienlijke Christus; De Heilige Geest; de Geest van God

De Bijbelse begrippen Paard en Majesteit, Heerlijkheid, en Verhoogd, zijn feitelijk synoniem. Het paard staat in de Bijbel overdrachtelijk tegenover de ezel. De Koning kwam op een ezel, maar straks komt de Koning op een paard om de wereld aan Zich te onderwerpen. De Koning kwam in vernedering, maar straks komt Hij in Zijn Kracht en Heerlijkheid. Het Paard wordt genoemd in verband met de Majesteit en Heerlijkheid van de Heere Jezus Christus. Het paard staat voor het geopenbaarde Koninkrijk op aarde.

Zacharia 9

*9 Verheug u zeer, gij dochter Sions! juich, gij dochter Jeruzalems! Ziet, uw Koning zal u komen, rechtvaardig, en Hij is een Heiland; arm (= Ani= Nederigheid; Vernedering; Zachtmoedigheid), en **rijdende op een ezel**, en op een veulen, een jong der ezellen.*

Openbaring 19

*11 En ik zag den hemel geopend; en ziet, **een wit paard** (wit spreekt over Heiligheid, Reinheid, Zondeloosheid), en Die op hetzelfde zat, was genaamd Getrouw en Waarachtig, en Hij oordeelt en voert krijg (=strijd) in gerechtigheid.(=De Heere Jezus Christus in Zijn Wederkomst)*

5 Jezus dan, de ogen opheffende, en ziende, dat een grote schare tot Hem kwam, zeide tot Filippus: Van waar zullen wij broden kopen, opdat deze eten mogen?

Het is al bekend

De Heere Jezus vraagt niet aan alle twaalf discipelen waar er brood gekocht kan worden. Hij vraagt het *speciaal* aan Filippus. Filippus als type van de Geest van God. Op typologische wijze vraagt de Heere Jezus aan Zichzelf; 'Wat zegt de Geest, of wat zegt de Schrift, hoe Ik deze vijfduizend mannen te eten zal geven'? De Heere Jezus weet natuurlijk *wat* de Schrift zegt, en *hoe* Hij hen te eten zal geven, en door *Wie* Hij hen te eten zal geven. *Letterlijk* stelt Hij deze vraag aan Filippus om te laten zien dat een *menselijke* oplossing tekortschiet. De Heere Jezus zal de discipelen laten zien dat Hij, ofwel de Vader, *meer* dan genoeg kan geven, zélf s wanneer de middelen ontbreken. Bij God is niets onmogelijk.

Mattheüs 19

26 En Jezus, hen aanziende, zeide tot hen: Bij de mensen is dat onmogelijk, maar bij God zijn alle dingen mogelijk.

Hij hief Zijn ogen op naar de Vader

Als de Heere Jezus Zijn ogen opheft, wil dit zeggen dat Hij een *ondergeschikte* positie heeft ten opzichte van Zijn Hemelse Vader. De Heere Jezus kon *niets* doen zonder de Vader. De Heere Jezus heeft uit geloof, en gehoorzaamheid, *vrijwillig* deze positie aangenomen. De Heere Jezus is voor ons het voorbeeld van een leven uit geloof, en aanbidding. Ook wij zouden ons afhankelijk, en in onderwerping opstellen ten opzichte van God en Zijn Woord. Ook wij zouden onze blik naar Boven richten om het altijd en alleen van onze Hemelse Vader te verwachten.

Johannes 5

19 Jezus dan antwoordde en zeide tot hen: Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: De Zoon kan niets van Zichzelf doen, tenzij Hij den Vader dat ziet doen; want zo wat Die doet, hetzelfde doet ook de Zoon desgelijks.

20 Want de Vader heeft den Zoon lief, en toont Hem alles, wat Hij doet; en Hij zal Hem groter werken tonen dan deze, opdat gij u verwondert.

Kolossensen 3

1 Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zo zoekt de dingen, die boven zijn, waar Christus is, zittende aan de rechterhand Gods.

2 Bedenkt de dingen, die boven zijn, niet die op de aarde zijn.

3 Want gij zijt gestorven, en uw leven is met Christus verborgen in God.

5 Jezus dan, de ogen opheffende, en ziende, dat een grote schare tot Hem kwam, zeide tot Filippus: Van waar zullen wij broden kopen, opdat deze eten mogen?

Filippus is het Levende Brood

Wij kunnen elkaar wel voorzien in *stoffelijke* dingen, zoals brood voor dit aardse leven, maar het Wáre Brood en Leven, is alleen van de Heere afkomstig. Het Brood waarvan wij zouden eten, geeft ons eeuwig leven. Wie eet van het Ware Brood, wie gelooft in Jezus, de Christus, ontvangt Gods Geest in zijn hart. Wié geeft ons dus eeuwig Leven? De Heilige Geest (Filippus), Die in ons komt wonen bij onze wedergeboorte! Iedereen die in gemeenschap leeft, en zich dus voedt, met het Levende Brood, ofwel Christus, krijgt deel aan het nieuwe Opstandingsleven van Christus. Iedereen die van dit Brood eet, kan niet meer sterven. Filippus, als type van de Heilige Geest, weet waar dit Brood te krijgen is, in feite is Hijzelf het Levende Brood.

Efeze 1

13 In Welken ook gij zijt, nadat gij het woord der waarheid, namelijk het Evangelie uwer zaligheid gehoord hebt; in Welken gij ook, **nadat gij geloofd hebt, zijt verzegeld geworden met den Heiligen Geest der belofte;** (De Heilige Geest komt in je wonen op het moment dat je in Christus gelooft, en Hem erkent als de Opgestane Zoon van God)

1 Korinthe 10

16 De drinkbeker der dankzegging, dien wij dankzeggende zegenen, is die niet een gemeenschap des bloeds (bloed= leven, het nieuwe Opstandingsleven van Christus) van Christus? Het **brood**, dat wij breken, is dat niet een gemeenschap des lichaams van Christus?

17 Want één **brood** (=Christus en Zijn Lichaam, de Gemeente) is het, zo zijn wij velen één lichaam (=de Gemeente), dewijl wij allen eens broods deelachtig zijn. (alle gelovigen delen Dezelfde Heilige Geest, zij zijn sámen het Lichaam)

6 (Doch dit zeide Hij, hem beproevende; want Hij wist Zelf, wat Hij doen zou.)

Vertrouwen op God

Dit vers verklaart het vorige vers. Natúúrlijk wist de Heere Jezus heel goed wat Hij zou gaan doen. Hij *weet* waar dit Brood vandaan komt. De Heere Jezus stelde de vraag aan Filippus omdat Hij hem wilde *beproeven*, staat hier. De Heere Jezus wilde kijken of hij in deze *onmogelijke* situatie (een enorme menigte voeden met weinig middelen) zou vertrouwen op Gods voorzienigheid, in plaats van alleen te kijken naar natuurlijke oplossingen.

Wat is beproeven eigenlijk?

Jakobus 1

*12 Zalig is de man, die **verzoeking** verdraagt; want als hij **beproefd** zal geweest zijn, zal hij de kroon des levens ontvangen, welke de Heere beloofd heeft dengenen, die Hem liefhebben.*

*13 Niemand, als hij verzocht wordt, zegge: Ik word van God verzocht; want God kan niet verzocht worden met het kwade, en **Hij Zelf verzoekt niemand**.*

In de nieuwere Bijbelvertalingen is er geen verschil meer tussen *verzoeking* en *beproeving*, het is *weg-vertaald*. Terwijl we dit verschil héél goed zouden weten! Het bepaalt namelijk onze positie *straks*! Door verzoeking van het kwaad wordt ons geloof *beproefd*. Blijven we staande, of geven we toe aan onze eigen begeerten? Luisteren we naar onze oude mens, of onze nieuwe mens in Christus? Blijven we door middel van de geestelijke Wapenuitrusting staande, dan **verdienen we Loon** (synoniemen; Kroon, Heerlijkheid, Zoonstelling, Erfenis).

2 Johannes 1

7 Want er zijn vele verleiders in de wereld gekomen, die niet belijden, dat Jezus Christus in het vlees gekomen is. Deze is de verleider en de antichrist.

*8 Ziet toe voor uzelf, dat wij (de apostelen) niet verliezen, hetgeen wij gearbeid hebben, maar een **vol loon** mogen ontvangen.*

Filippenzen 1

29 Want u is uit genade gegeven in de zaak van Christus, niet alleen in Hem te geloven, maar ook voor Hem te lijden; (als wij voor Hem lijden, bouwen wij Heerlijkheid (Loon) op en dat is Genade van de Heere)

6 (Doch dit zeide Hij, hem beproevende; want Hij wist Zelf, wat Hij doen zou.)

Beproeving van ons geloof heeft een positieve uitwerking

In de Jakobusbrief staat dat als we de *verzoeking verdragen* dat we dan *beproefd* zijn geweest. Verzoeking die op ons afkomen, kunnen we leren zien als beproevingen van ons geloof. We zullen dan steeds sterker worden in het geloof. Ons vertrouwen in Hem, en op Hem, wordt dan groter. Het geloof in God en Zijn Woord wordt door verzoekers en verzoeking weliswaar op de proef gesteld, maar het vertrouwen in God en Zijn Woord zal *toenemen*, omdat we *in* die verzoeking zullen ervaren dat de Heere *altijd* de uitkomst zal geven. Hij beproeft ons *nooit* boven onze kracht. Onze relatie met Hem zal daardoor ook steeds inniger worden. Het geloof in God en Zijn Woord zal steeds meer in ons toenemen.

Rosh = ראש = Hoofd, Begin, Top (200)
Rishoon = ראשון = Eerste
Reshied = ראשית = Begin, Eersteling, Voornaamste

Het hoofd staat voor 'dat wat vooraan is; wat hoog is; wat voornaam is'. In de Bijbel is God het Hoofd boven alle dingen. God heeft alle Macht en oordeel gegeven aan Christus. Hij is het Hoofd *boven* alle overheid en macht. Hij is het Hoofd van de Gemeente. De Gemeente is Zijn Lichaam.

Efeze 1

19 En welke de uitnemende grootheid Zijner kracht zij aan ons, die geloven, naar de werking der sterkte Zijner macht,
20 Die Hij gewrocht heeft in Christus, als Hij Hem uit de doden heeft opgewekt; en heeft Hem gezet tot Zijn rechter hand in den hemel;
21 Verre boven alle overheid, en macht, en kracht, en heerschappij, en allen naam, die genaamd wordt, niet alleen in deze wereld, maar ook in de toekomstige;
22 En heeft alle dingen Zijn voeten onderworpen, en **heeft Hem der Gemeente gegeven tot een Hoofd boven alle dingen;**
23 Welke Zijn lichaam is, en de vervulling Desgenen, Die alles in allen vervult.

1 Korinthe 11

3 Doch ik wil, dat gij weet, dat Christus het Hoofd is eens iegelijken mans, en de man het hoofd der vrouw, en God het Hoofd van Christus.

7 Filippus antwoordde Hem: Voor tweehonderd penningen brood is voor dezen niet genoeg, opdat een iegelijk van hen een weinig neme.

Grote Verdrukking

Mattheüs 24

9 Alsdan zullen zij u (het Joodse Volk) overleveren in **verdrukking**, en zullen u doden, en gij zult gehaat worden van alle volken, om Mijns Naams wil.

--

21 Want alsdan zal **grote verdrukking** wezen, hoedanige niet is geweest van het begin der wereld tot nu toe, en ook niet zijn zal.

--

29 En terstond **na de verdrukking** dier dagen, zal de zon verduisterd worden, en de maan zal haar schijnsel niet geven, en de sterren zullen van den hemel vallen, en de krachten der hemelen zullen bewogen worden. (=de Dag des Heeren; het oordeel over de overige Volkeren)

Het getal twee heeft te maken met het herstel, ofwel de wedergeboorte, van Israël. Momenteel heeft de Heere Jezus Christus Zijn Volk, vanwege ongeloof, losgelaten, maar ná de opname van de Gemeente, zal Hij 'de vervallen hut van David' weer oprichten. Na de grote Verdrukking over het Joodse Volk, het oordeel over haar ongeloof, zal een gelovig overblijfsel de Naam van de Heere aanroepen. (zie ook de studie Mattheüs 24) Dat is het

moment dat de Heere Zijn Voeten zal zetten op de Olijfberg. Dat is op de 'Dag des Heeren', vanaf dan zal er, drieëndertig jaar, grote Verdrukking komen over de *overige* ongelovige Volkeren. Het doel is om de ongelovigen nog een laatste kans te geven tot bekering. Daarna worden alle ongelovigen gedood, en gaan alleen gelovigen mee in het geopenbaarde Koninkrijk op aarde.

Amos 9

8 Ziet, de ogen des Heeren HEEREN zijn tegen dit zondig koninkrijk (ongelovig Israël), dat Ik het van den aardbodem verdelge (grote Verdrukking); behalve dat Ik het huis Jakobs niet ganselijk (=gelovig overblijfsel) zal verdelgen, spreekt de HEERE.

9 Want ziet, Ik geef bevel, en Ik zal het huis Israëls onder al de heidenen schudden, gelijk als zaad geschud wordt in een zee; en niet een steentje zal er ter aarde vallen.

10 Alle zondaars Mijns volks zullen door het zwaard sterven (alle ongelovigen zullen sterven); die daar zeggen: Het kwaad zal tot ons niet genaken, noch ons voorkomen.

11 Te dien dage (ná de grote Verdrukking over Israël) zal Ik de **vervallen** hut van David weder oprichten, en Ik zal haar reten vertuinen, en wat aan haar is afgebroken, weder oprichten, en zal ze bouwen, als in de dagen van ouds;

--

14 En Ik zal de gevangenis (=ballingschap) van Mijn volk Israël wenden (de vertrooide stammen zal Hij terughalen), en zij zullen de verwoeste steden herbouwen en bewonen (als eerste Jeruzalem), en wijngaarden planten, en derzelve wijn drinken; en zij zullen hoven maken, en derzelve vrucht eten.

15 En Ik zal ze in hun land planten (ik geef hen een positie in het Land); en zij zullen niet meer worden uitgerukt uit hun land, dat Ik hunlieden gegeven heb, zegt de Heere, uw God. (De Heere geeft hen het Land Israël dat zij samen met de Heere Jezus Christus zal regeren, ook regeren zij het gelovog overblijfsel van de overige volkeren)

Na twee dagen is de Heere Jezus Christus wedergeboren

Ná twee dagen, direct op de derde dag, *heel* vroeg in de ochtend, was de Opstanding van de Heere Jezus Christus. in de Bijbel blijkt 'na drie dagen', en 'op de derde dag' hetzelfde te zijn. Het is een kwestie van anders zeggen van wat niet anders *is*. De Bijbel leert dat de Opstanding van de Heere Jezus Christus plaatsvond na twee dagen. Goede Vrijdag 's middags om drie uur is Hij gestorven, en zondag *heel* vroeg in de morgen, stond Hij op. Bij elkaar is de Heere Jezus twee dagen in het dodenrijk geweest, daarná was Zijn Wedergeboorte. Zijn Wedergeboorte in een *nieuwe* Schepping. Dit is een type van het Volk Israël, ook zij zal na 2 dagen, op de derde dag, wedergeboren worden. Alleen staat één dag hier voor duizend jaar...

Na tweeduizend jaar zal het Volk Israël wedergeboren worden

2 Petrus 3

8 Doch deze ene zaak zij u niet onbekend, geliefden, dat één dag bij den Heere is als duizend jaren, en duizend jaren als één dag.

Hosea 6

1 Komt en laat ons (gelovig overblijfsel van het Joodse Volk) wederkeren tot den HEERE, want Hij heeft verscheurd, en Hij zal ons genezen; Hij heeft geslagen (grote Verdrukking), en Hij zal ons verbinden.

2 Hij zal ons **na twee dagen** (=2.000 jaar) levend maken (=wedergeboorte van het Volk Israël); **op den derden dag** zal Hij ons (het Volk Israël) doen verrijzen, en wij zullen voor Zijn aangezicht leven.

Het getal twee heeft dus te maken met de Wedergeboorte van de Heere Jezus Christus, en Zijn dood en Opstanding is een *beeld* van de wedergeboorte van Israël. Momenteel is het Volk ongelovig, maar *na* de grote Verdrukking zal een gelovig overblijfsel de Geest uitgegoten krijgen. Tussen het moment van de Hemelvaart van Christus, en straks Zijn Wederkomst, zit *tweeduizend* jaar. De opname van de Gemeente zal dus niet lang meer duren, want voordat Israël, als Volk, wedergeboren kan worden, moet eerst de Gemeente weg zijn.

Ezechiël 38

29 En Ik zal Mijn aangezicht voor hen (Volk Israël) niet meer verbergen (Christus zal terugkeren op aarde), wanneer Ik Mijn Geest over het huis Israëls zal hebben uitgegoten, spreekt de Heere HEERE. (=de Wedergeboorte van het Volk Israël ná de grote Verdrukking)

Joël 2

27 En gij zult weten, dat Ik in het midden van Israël ben, en dat Ik de HEERE, uw God, ben, en niemand meer; en Mijn volk zal niet beschaamd worden in eeuwigheid.

28 En daarna zal het geschieden, dat **Ik Mijn Geest zal uitgieten** over alle vlees, en uw zonen en uw dochteren zullen profeteren; uw ouden zullen dromen dromen, uw jongelingen zullen gezichten zien;

29 Ja, ook over de dienstknechten, en over de dienstmaagden, zal Ik in die dagen Mijn Geest uitgieten.

7 Filippus antwoordde Hem: Voor tweehonderd penningen brood is voor dezen niet genoeg, opdat een iegelijk van hen een weinig neme.

2, 20, 200, 2000 en het herstel van Israël

Het getal twee kan voorzien zijn van één nul, of zelfs meerderen nullen, het blijft in de Bijbel *primair* gaan om het *eerste* getal. Het herstel van Israël, het letterlijke Volk, begint aan het einde van de zeventigste Jaarweek, na de grote Verdrukking over het ongelovig Israël. Een gelovig overblijfsel zal, bij de vernietiging van Jeruzalem, de Naam van de Heere aanroepen. Daarop krijgt het Volk een vluchtweg, dwars door de gespleten Olijfberg, naar Petra. In Petra zien zij pas 'wie zij doorstoken hebben', namelijk de Heere Jezus Christus. Zij komen tot geloof, en krijgen daar de Geest uitgestort, dus 'heel vroeg' op de derde dag. (zie studie op Vlichthus-Bijbelschool het artikel; 'Drie dagen, derde dag in de Bijbel')

Zacharia 12

10 Doch over het huis Davids (wedergeboren, gelovig Israël), en over de inwoners van Jeruzalem, zal Ik uitstorten den Geest der genade en der gebeden; en zij zullen Mij aanschouwen, **Dien zij doorstoken hebben**, en zij zullen over Hem rouwklagen, als met de

rouwklage over een enigen zoon; en zij zullen over Hem bitterlijk kermen, gelijk men bitterlijk kermt over een eerstgeborene.

Openbaring 1

*7 Ziet, Hij komt met de wolken en alle oog zal Hem zien, ook degenen, die Hem **doorstoken** hebben; en alle geslachten der aarde zullen over Hem rouw bedrijven; ja, amen.*

7 Filippus antwoordde Hem: Voor tweehonderd penningen brood is voor dezen niet genoeg, opdat een iegelijk van hen een weinig neme.

Twee penningen

Markus 12

41 En Jezus, gezeten zijnde tegenover de schatkist, zag, hoe de schare geld wierp in de schatkist; en vele rijken wierpen veel daarin.

*42 En er kwam een arme weduwe (=het ongelovige Joods Volk heeft haar Man aan het kruis geslagen en gedood, en is dus deze weduwe), die **twee kleine penningen** (tweeduizend jaar) daarin wierp, hetwelk is een oort.*

43 En Jezus, Zijn discipelen tot Zich geroepen hebbende, zeide tot hen: Voorwaar, Ik zeg u, dat deze arme weduwe meer ingeworpen heeft, dan allen, die in de schatkist geworpen hebben.

*44 Want zij allen hebben van hun overvloed daarin geworpen; maar deze heeft van haar gebrek, al wat zij had, daarin geworpen, **haar gansen leeftocht**.*

Lukas 10

*35 En des anderen daags weggaande (=de Verborgenschap), langde hij (de Barmhartige Samaritaan= Christus) **twee penningen** (=2.000 jaar) uit, en gaf ze den waard (de Heilige Geest; de Trooster), en zeide tot hem: Draag zorg voor hem: en zo wat gij meer aan hem ten koste zult leggen, dat zal ik u wedergeven, als ik wederkom.*

De Barmhartige Samaritaan ging weg; de Heere Jezus Christus verbergt Zich momenteel voor de wereld. Hij gaf de Waard twee penningen. Eén penning is een dagloon. 'Twee' heeft in de Bijbel niet alleen met het Volk Israël te maken, maar ook met de Gemeente! Het heeft te maken met *onze* Bedeling, die twee dagen duurt, en waarbij één dag voor duizend jaar staat. In deze 2.000 jaar wordt de Gemeente gevormd, tot de Heere verdergaat met Zijn Volk Israël. De Gemeente wordt gevormd in deze onderbreking. Wij, gelovigen, worden momenteel verzorgd in de Herberg, de Gemeente, door de Waard. De Waard is een type van de Heilige Geest. De Heilige Geest is onze Trooster, en Helper, tot de Wederkomst van de Heere. Hij zorgt ervoor dat wij *niets* tekort komen. Dus de Samaritaan ging weg, en de herbergier nam de zorg over. De Heere Jezus Christus vertrok op Hemelvaart, maar liet ons niet alleen achter. De *onzienlijke* Christus, de Heilige Geest, de Trooster, woont in ons.

Johannes 16

*7 Doch Ik zeg u de waarheid: Het is u nut, dat Ik **wegga**; want indien Ik niet wegga, zo zal de Trooster tot u niet komen; maar indien Ik heenga, zo zal Ik Hem tot u zenden.*

7 Filippus antwoordde Hem: Voor tweehonderd penningen brood is voor dezen niet genoeg, opdat een iegelijk van hen een weinig neme.

Tweehonderd ellen

Johannes 21

4 En als het nu morgenstond geworden was, **stond Jezus op den oever** (Hemelse Koninkrijk); doch de discipelen wisten niet, dat het Jezus was.

--

8 En de andere discipelen kwamen met het scheepje (=de Gemeente) (want zij waren niet verre van het land, maar omtrent **tweehonderd ellen**) (2.000 jaar), slepende het net met de vissen. (alle gelovigen van onze Bedeling)

9 Als zij dan aan het land gegaan waren (opname van de Gemeente), zagen zij een kolenvuur liggen, en vis daarop liggen, en brood.

10 Jezus zeide tot hen: *Brengt van den vissen, die gij nu gevangen hebt.*

De tweehonderd el is de tijd dat de Gemeente geroepen en opgebouwd wordt. Naar wie wordt de Gemeente getrokken? Naar het Hoofd, de Gemeente is immers Zijn Lichaam! Er is dus een afstand van 200 (2.000 jaar) tot een ontmoeting met het Hoofd, de Heere Jezus Christus. Het net is vol, maar het scheurt niet. Alle vissen worden *behouden*, en bewaard. Ze worden in het Hemelse Land getrokken. Daar hebben zij een ontmoeting met de Levende Heere Jezus Christus. Een prachtige omschrijving van de opname van de Gemeente. En ná de opname van de Gemeente gaat de Heere Jezus Christus verder met Zijn Plan met het Joodse Volk. Daar zit dus die onderbreking van 2.000 jaar. (zie de studie 'De wonderbare visvangst')

8 Een van Zijn discipelen, namelijk Andreas, de broeder van Simon Petrus, zeide tot Hem:

9 Hier is een jongskén, dat vijf gerstebroden heeft, en twee visjes; maar wat zijn deze onder zo velen?

8 Een van Zijn discipelen, namelijk Andreas, de broeder van Simon Petrus, zeide tot Hem:

Eén van Zijn discipelen

'Een van zijn discipelen', het lijkt hierdoor dat Filippus níet één van de discipelen van de Heere Jezus zou zijn. Filippus is, zoals we nu weten, een type van de Geest van Christus, dus is deze formulering is niet zo verwonderlijk. Het *benadrukt* de typologische betekenis van Filippus.

Andreas en Simon Petrus

Simon = שמעון = Horende; Gelovende =Type gelovig overblijfsel uit de 2- Stammen

Andreas = אנדרס = De mannelijke =Type gelovig overblijfsel uit de 10 Stammen

Net zoals in het vorige vers, de naam Filippus een typologische betekenis heeft, is dat hier ook het geval. In de Bijbel hebben namen *altijd* een betekenis, en zijn (typologische) verwijzingen in

de gebeurtenis. Andreas betekent ‘mannelijk’, en is daarmee een verwijzing naar de Gemeente, het Lichaam van Christus wat mannelijk is. Het Hoofd en Zijn Lichaam zijn Eén volkomen Man. Volkomen betekent ‘zonder gebrek, zonder tekortkomingen’. In bredere zin, zijn beide namen samen een verwijzing naar de twaalf *wedergeboren* stammen van het Volk Israël. Dat zal in de toekomst plaatsvinden, tweeduizend jaar *na* de Hemelvaart van Christus.

Efeze 4

13 Totdat wij allen zullen komen tot de enigheid des geloofs en der kennis van den Zoon Gods, tot één volkomen Man, tot de mate van de grootte der volheid van Christus;

8 Een van Zijn discipelen, namelijk Andreas, de broeder van Simon Petrus, zeide tot Hem:

9 Hier is een jongskén, dat vijf gerstebroden heeft, en twee visjes; maar wat zijn deze onder zo velen?

10 En Jezus zeide: Doet de mensen nederzitten. En er was veel gras in die plaats. Zo zaten dan de mannen neder, omtrent vijf duizend in getal.

Jongskén

Andreas zegt; ‘Er is hier wel een jongetje met 5 gerstebroden en twee visjes, maar dat is natuurlijk niet genoeg om iedereen te eten te geven’. Dat ‘jongskén’ is een type van de Heere Jezus Christus. Hij is de Jongeling; Hij is de Eersteling van de nieuwe Schepping; Hij stond als eerste op uit de dood. Deze Jongeling is een beeld van Christus Die Zichzelf geeft als het ‘Levende Brood’ om de menigte te voeden. Hij wil Zijn Brood en Leven uitdelen, aan iedereen die in Hem gelooft.

Vijf

Brood staat voor leven, en voor het Woord van God. Christus is het Levende Brood. Bij vijf broden waarmee vijfduizend mannen worden gevoed, staat het getal 5 centraal. Vijf heeft in de Bijbel te maken met Genade. Wij leven onder het Nieuwe Verbond der Genade. Het getal 5 spreekt in de Bijbel ook over mannelijke, onzienlijke, Hemelse, Verborgene dingen. Het getal 5 staat in dit vers voor de Gemeente. Wij leven nu in de 5^e Bedeling der Verborgeneheid; de Bedeling van de Genade Gods. (zie ook de studie ‘Verborgeneheid’) In deze (onze) Bedeling wordt de Gemeente opgebouwd.

Efeze 3

2 Indien gij maar gehoord hebt van de bedeling der genade Gods, die mij gegeven is aan u;

9 Hier is een jongskén, dat vijf gerstebroden heeft, en twee visjes; maar wat zijn deze onder zo velen?

Gerstebroden

In het Oude Testament staat ook een wonderbare spijziging. Daar gaat het om 100 mannen en 20 gerstebroden. Het gaat hier om *eerstelingenbroden*. Wat zijn dat? Dat kunnen we lezen in Leviticus 23 (zie ook de studie 'Boek Ruth uitleg gerste- en tarweoogst')

2 Koningen 4

40 Daarna schepten zij voor de mannen op om te eten; en het geschiedde, als zij aten van dat moes, dat zij riepen en zeiden: Man Gods, de dood is in den pot! En zij konden het niet eten.

41 Maar hij zeide: Brengt dan meel; en hij wierp het in den pot; en hij zeide: Schep voor het volk op, dat zij eten. Toen was er niets kwaads in den pot.

42 En er kwam een man van Baäl-salisa, en bracht den man Gods **broden der eerstelingen**, twintig gerstebroden, en groene aren in haar hulzen; en hij zeide: Geef aan het volk, dat zij eten.

43 Doch zijn dienaar zeide: Wat zou ik dat aan honderd mannen voorzetten? En hij zeide: Geef aan het volk, dat zij eten; want alzo zegt de HEERE: **Men zal eten en overhouden**.

44 Zo zette hij het hun voor, en zij aten, en zij hielden over, naar het woord des HEEREN.

Leviticus 23

1 Daarna sprak de HEERE tot Mozes, zeggende:

2 Spreek tot de kinderen Israëls, en zeg tot hen: De gezette hoogtijden des HEEREN, welke gijlieden uitroepen zult, zullen heilige samenroepingen zijn; deze zijn Mijn gezette hoogtijden.

3 Zes dagen zal men het werk doen, maar op den zevenden dag is de sabbat der rust, een heilige samenroeping; geen werk zult gij doen; het is des HEEREN sabbat, in al uw woningen.

4 Deze zijn de gezette hoogtijden des HEEREN, de heilige samenroepingen, welke gij uitroepen zult op hun gezetten tijd.

5 In de eerste maand, op den veertienden der maand, tussen twee avonden is des HEEREN **pascha**.

--

10 Spreek tot de kinderen Israëls, en zeg tot hen: Als gij in het land zult gekomen zijn, hetwelk Ik u geven zal, en gij zijn oogst zult inoogsten, dan zult gij **een garf der eerstelingen van uw oogst tot den priester brengen**.

11 En hij zal die garf voor het aangezicht des HEEREN bewegen, opdat het voor u aangenaam zij; des anderen daags na den sabbat (=eerste dag van de week= Opstandingsdag) zal de priester die bewegen. (bewegen= leven)

--

15 Daarna zult gij u tellen van den anderen dag na den sabbat, van den dag, dat gij de garf des beweegoffers zult gebracht hebben; het zullen zeven volkomen sabbatten zijn;

16 Tot den anderen dag, na den zevenden sabbat, zult gij vijftig dagen tellen, dan zult gij een **nieuw spijsoffer** (na vijftig dagen wordt er een *ander* spijsoffer geofferd van de gersteoogst) den HEERE offeren.

17 Gijlieden zult uit uw woningen **twee beweegbroden** (het *andere* spijsoffer) brengen, zij zullen van twee tienden meelbloem zijn, gedesemd (met zuurdesem) zullen zij gebakken worden; het zijn **de eerstelingen** (de broden moeten worden gebakken van de eerstelingen van de gersteoogst, en er moet zuurdesem inzitten) den HEERE.

--

20 Dan zal de priester dezelve met **het brood der eerstelingen** (gersteoogst) **ten beweegoffer**, voor het aangezicht des HEEREN, met de twee lammeren bewegen; zij zullen den HEERE een heilig ding zijn, voor den priester.

Eerstelingengarf

Leviticus 23

9 En de HEERE sprak tot Mozes, zeggende:

10 Spreek tot de kinderen Israëls, en zeg tot hen: Als gij in het land zult gekomen zijn, hetwelk Ik u geven zal, en gij zijn oogst zult inoogsten, dan zult gij **een garf der eerstelingen** van uw oogst tot den priester brengen

11 En hij zal die garf voor het aangezicht des HEEREN bewegen (beeld van Zijn nieuwe Opstandingsleven en Hemelvaart), opdat het voor u aangenaam zij; **des anderen daags na den sabbat** zal de priester die bewegen.

Johannes 20

1 En op den **eersten dag der week** ging Maria Magdalena vroeg, als het nog duister was, naar het graf; en zag den steen van het graf weggenomen.

In Leviticus staan 'gezette hoogtijden' die de Heere sprak tot Mozes. Er staat dat het 'heilige samenroepingen' moeten zijn. Als eerste moet het Pascha gevierd worden, dan werd het Lam geslacht. Daarna moet de Eerstelingengarf (het eerste graan wat geoogst zal worden) bewogen worden op de dag ná de sabbat. Wat gebeurde er in het Nieuwe Testament op de dag ná de sabbat? Op de sabbat stierf de Heere Jezus aan het kruis, en op de *eerste dag van de week* was de *Opstanding* van de Heere Jezus Christus. De belangrijkste dag van de hele Heilsgeschiedenis! Op *die* dag werd dus een bos graan, het eerste dat geoogst is, aan de priester gegeven, als een offer voor God. Op *die* dag moest die garf *bewogen* worden. Bewegen staat voor *leven*, in de Bijbel. De Eersteling Garf van de gerste-oogst is een beeld van de Opgestane Heere Jezus Christus. Hij is, als eerste, opgestaan van tussen de doden, en leeft voor eeuwig. Vanaf dát moment is er eeuwig leven 'beschikbaar'. Hij heeft een einde gemaakt aan de Wet, de satan, de oude Schepping, en de dood.

1 Korinthe 15

20 Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden, en is de **Eersteling** geworden dergenen, die ontslapen zijn.

9 Hier is een jongskén, dat vijf gerstebroden heeft, en twee visjes; maar wat zijn deze onder zo velen?

Leviticus 23

15 Daarna zult gij u tellen van den anderen dag na den sabbat, van den dag, dat gij de garf des beweegoffers zult gebracht hebben; het zullen zeven volkomen sabbatten zijn;

16 Tot den anderen dag, na den zevenden sabbat, zult gij vijftig dagen tellen, dan zult gij een **nieuw spijsoffer** (na vijftig dagen wordt er een *ander spijsoffer* geofferd van de gersteoogst) den HEERE offeren.

17 Gijlieden zult uit uw woningen **twee beweegbroden** (het andere nieuwe spijsoffer) brengen, zij zullen van twee tienden meelbloem zijn, gedeseemd (met zuurdesem) zullen zij gebakken worden; het zijn **de eerstelingen** (de broden moeten worden gebakken van de eerstelingen van de gersteoogst, en er moet zuurdesem inzitten) den HEERE.

--

20 Dan zal de priester dezelve met **het brood der eerstelingen** (gersteoogst) **ten beweegoffer**, voor het aangezicht des HEEREN, met de twee lammeren bewegen; zij zullen den HEERE een heilig ding zijn, voor den priester.

21 En gij zult op dienzelfden dag uitroepen, dat gij een heilige samenroeping zult hebben; geen dienstwerk zult gij doen; het is een eeuwige inzetting in al uw woningen voor uw geslachten.

Twee beweegbroden

Zeven weken ná het offer van de eerstelingen garf (beeld van de Opstanding van Christus), dus op de *vijftigste* dag, moest er een *nieuw*, oftewel een *ander*, spijsoffer geofferd worden. Dat bestond uit twee *gedesemde* broden, gebakken van de eerstelingen van de gerste-oogst. (normaal gesproken waren spijsoffers *ongedesemd*). Deze moesten door de priester bewogen worden voor het aangezicht van God. Precies zoals ook de eerstelingengarf bewogen moest worden.

Pinksterfeest is het begin van de Gemeente

Vijftig dagen na Pesach. Ons Pinksterfeest heeft *ook* met vijftig te maken. 'Pentecoste' is Grieks voor 'vijftig'. Tussen eerste Paasdag, en eerste Pinksterdag, liggen *vijftig* dagen. Het Pinksterfeest, in Handelingen twee, was vijftig dagen *na* de Opstanding van Christus. Op die vijftigste dag werden, volgens het Nieuwe Testament, de discipelen vervuld met de Heilige Geest. Zichtbare tongen van Vuur zaten op elk van hen. Dit was het begin van de Gemeente, het Lichaam van Christus. Door één Geest, tot Eén Lichaam gedoopt. De Gemeente begon natuurlijk met het Hoofd, Christus.

Efeze 1

22 En heeft alle dingen Zijn voeten onderworpen, en heeft Hem der Gemeente gegeven tot een Hoofd boven alle dingen;

23 Welke Zijn lichaam is, en de vervulling Desgenen, Die alles in allen vervult.

Kolossensen 1

18 En Hij is het Hoofd des lichaams, namelijk der Gemeente, **Hij, Die het Begin is**, de Eerstgeborene uit de doden, opdat Hij in allen de Eerste zou zijn.

Officiële geboorte en Hemelstelling van de Gemeente

Op de dag van het Pinksterfeest waren de apostelen samen. Op *die* dag, vijftig dagen na Pasen, werd de uitgestorte Heilige Geest *werkzaam*. Op illustratieve, en zichtbare, wijze was dit de *officiële* geboorte, en de ten Hemelstelling van de Gemeente. (beweegbroden) Onofficieel gebeurde dit natuurlijk al op het einde van de eerste Paasdag. Toen blies Christus immers Zijn Geest over de apostelen.

Efeze 2

5 Ook toen wij dood waren door de misdaden, heeft ons levend gemaakt met Christus; (uit genade zijt gij zalig geworden),

6 En heeft ons mede opgewekt, en **heeft ons mede gezet in den hemel in** (tesamen met, in nauwe verbondenheid met) **Christus Jezus**;

Johannes 20

19 Als het dan avond was, op **denzelven eersten dag der week** (Opstandingsdag), en als de deuren gesloten waren, waar de discipelen vergaderd waren om de vreze der Joden, kwam Jezus en stond in het midden, en zeide tot hen: Vrede zij ulieden!

20 En dit gezegd hebbende, toonde Hij hun Zijn handen en Zijn zijde. De discipelen dan werden verblijd, als zij den Heere zagen.

21 Jezus dan zeide wederom tot hen: Vrede zij ulieden, gelijkerwijs Mij de Vader gezonden heeft, zende Ik ook ulieden.

22 En als Hij dit gezegd had, **blies Hij op hen, en zeide tot hen: Ontvangt den Heiligen Geest.**

9 Hier is een jongskens, dat vijf gerstebroden heeft, en twee visjes; maar wat zijn deze onder zo velen?

Typologie

Lukas 24

44 En Hij zeide tot hen: Dit zijn de woorden, die Ik tot u sprak, als Ik nog met u was, namelijk dat het alles moest vervuld worden, wat van Mij geschreven is **in de Wet van Mozes**, en de Profeten, en Psalmen.

45 Toen opende Hij hun verstand, opdat zij de Schriften verstonden.

46 En zeide tot hen: **Alzo is er geschreven, en alzo moest de Christus lijden, en van de doden opstaan ten derden dage.**

Zo zie je dat de typologie van de instellingen van de Wet, *profetisch* zijn. De Heere Jezus vertelde dat al aan de discipelen! De 'broden van de eerstelingen van de gerste-oogst' staan voor de Gemeente, Zijn Lichaam. De Gemeente heeft als *eerste* de Heilige Geest ontvangen. De Gemeente is als *eerste* wedergeboren in de nieuwe Schepping, het Hemelse Koninkrijk. 'De Gemeente van de *eerstgeborenen*'. Wij zijn voor de Hemel bestemd; 'in de Hemelen opgeschreven'. Tesamen met Christus in de Hemel gezet. Eerstelingen van de gerste-oogst. Eerstelingen hebben de *hoogste* positie.

Romeinen 8

23 En niet alleen dit, maar ook wij zelven, die de **eerstelingen des Geestes** (de Gemeente, Zijn Lichaam, heeft als **eerste** Zijn Heilige Geest ontvangen) hebben, wij ook zelven, zeg ik, zuchten in onszelven, verwachtende de aanneming tot kinderen, namelijk de verlossing onzes lichaams.

Hebreeën 12

22 Maar gij zijt gekomen tot den berg Sion, en de stad des levenden Gods, tot het hemelse Jeruzalem, en de vele duizenden der engelen;

23 Tot de algemene vergadering en **de Gemeente der eerstgeborenen, die in de hemelen opgeschreven zijn**, (mede met Christus in de Hemel gezet) en tot God, den Rechter over allen, en de geesten der volmaakte rechtvaardigen;

9 Hier is een jongskén, dat vijf gerstebroden heeft, en twee visjes; maar wat zijn deze onder zo velen?

De twee beweegbroden zijn een beeld van de Gemeente

Er werden dus eerstelingen van de gerste-oogst genomen om de twee beweegbroden te bakken. Er moest *zuurdesem*, oftewel *gist*, in zitten. De priester hief ze dan ten Hemel, terwijl hij de broden bewoog. Bewegen is leven. Wij nemen deel aan het nieuwe Opstandingsleven van Christus. De Gemeente heeft *hetzelfde* leven als de Heere Jezus Christus, met uitzondering van het zuurdesem, de zonde. De twee beweegbroden zijn een beeld van de Gemeente.

Romeinen 6

3 Of weet gij niet, dat zovelen als wij in Christus Jezus gedoopt zijn, wij in Zijn dood gedoopt zijn?

4 Wij zijn dan met Hem begraven, door den doop in den dood, opdat, gelijkerwijs Christus uit de doden opgewekt is tot de heerlijkheid des Vaders, alzo ook wij in nieuwigheid des levens wandelen zouden.

*5 Want indien wij met Hem **één Plant** geworden zijn in de gelijkmaking Zijns doods, zo zullen wij het ook zijn in de gelijkmaking Zijner opstanding;*

Hebreeën 4

*15 Want wij hebben geen hogepriester, die niet kan medelijden hebben met onze zwakheden, maar Die in alle dingen, gelijk als wij, is verzocht geweest, doch **zonder zonde**.*

De broden gedesemd gebakken

Leviticus 23

*17 Gijlieden zult uit uw woningen twee beweegbroden brengen, zij zullen van twee tienden meelbloem zijn, **gedesemd** zullen zij **gebakken** worden; het zijn de eerstelingen den HEERE.*

Ongedesemd is ongezuurd; zonder zuurdesem, oftewel zonder gist. Gist is eigenlijk *oud* brood. Gedesemd brood, is brood *met* zuurdesem. Gist laat het brood *rijzen*, feitelijk gebakken lucht. Opgeklopt. Dit staat typologisch voor het Oude Verbond der Wet, en is ook een beeld van de oude Schepping, en de natuurlijke, oude mens. Ongezuurd, ongedesemd brood, is brood *zonder* gist, en staat voor het Nieuwe Verbond der Genade. Het is een beeld van het nieuwe Opstandingsleven van Christus. De nieuwe mens in Christus neemt deel aan dit zelfde nieuwe leven. Daarom gaat het beiden over de gerste-oogst.

Waarom twee beweegbroden?

Leviticus 23

*17 Gijlieden zult uit uw woningen **twee** beweegbroden brengen, zij zullen van twee tienden meelbloem zijn, **gedesemd** zullen zij **gebakken** worden; het zijn **de eerstelingen den HEERE**.*

Typologisch staat de 'eerstelingengarf van de gerste-oogst' voor Christus. Christus is de Garf der eerstelingen. De twee gedesemde broden zijn een beeld van de Gemeente, het Lichaam

van Christus. Waarom twee broden? Nou, de Gemeente heeft een *dubbele* (twee) Erfenis in Christus, vanwege het eerstgeboorterecht (eerstelingen). De twee staat ook voor de gelovigen uit de *Joden*, en de gelovigen uit de *Heidenen* (niet-Joden). De twee staat ook nog voor de Hemelse, en de aardse kant van de Gemeente. De Gemeente is in, oftewel samen met Christus, volmaakt, maar met het vlees, de natuurlijke mens, hebben we nog te maken met zonden (desem).

Romeinen 8

*23 En niet alleen dit, maar ook wij zelve, die **de eerstelingen des Geestes hebben**, wij ook zelve, zeg ik, zuchten in onszelven, verwachtende de aanneming tot kinderen, namelijk de verlossing onzes lichaams. (wij hebben als eerste de Heilige Geest ontvangen)*

In de oven verliest gist zijn kracht

Leviticus 23

*17 Gijlieden zult uit uw woningen twee beweegbroden brengen, zij zullen van twee tienden meelbloem zijn, **gedesemd** zullen zij **gebakken** worden; het zijn de eerstelingen den HEERE.*

De Gemeente bestaat uit mensen die van *nature* zondaars zijn, maar de Heere Jezus Christus heeft de Heerschappij van de zonde overwonnen. Toch zondigen wij nog, hier in het vlees. De Hogepriester van het Nieuwe Verbond zorgt voor reiniging van Zijn Lichaam. Dit zien we in het beeld van het brood dat wordt *gebakken*, waardoor het zuurdeeg zijn werkzaamheid wordt ontnomen. Gist verliest zijn kracht bij het bakken van het brood. Zuurdesem staat voor het leven van de oude mens; zondig en verderfelijk. Desondanks worden wij, de Gemeente, tóch gesteld tot priesterlijk werk, onder leiding van de Hogepriester. Hij reinigt ons zodat wij, ondanks dat onze oude mens zondigt, *toch* in Zijn Dienst kunnen staan.

2 Korinthe 3

5 Niet dat wij van onszelven bekwaam zijn iets te denken, als uit onszelven; maar onze bekwaamheid is uit God;

6 Die ons ook bekwaam gemaakt heeft (door reiniging van de Hogepriester; het bakken van het brood), om te zijn dienaars des Nieuwen Testaments, niet der letter (=Oude Verbond der Wet), maar des Geestes (=Nieuwe Verbond der Genade); want de letter doodt (de Wet is een bediening des doods), maar de Geest maakt levend. (wij nemen deel aan Zijn nieuwe Opstandingsleven)

Priesterlijk werk

Leviticus 23

*20 Dan zal de priester dezelve met het brood der eerstelingen ten beweegoffer, voor het aangezicht des HEEREN, met de twee lammeren bewegen; zij zullen den HEERE **een heilig ding zijn**, voor den priester. (De offers worden voor de Heere geheiligd)*

‘Heilig’ is bekwaam gemaakt, en apart gezet, voor de dienst aan de Hogepriester. Als wij in dienst willen staan van de Heere Jezus Christus, zouden wij wél in de Handen van de Hogepriester blijven! In gemeenschap blijven met Hem. Dan reinigt Hij ons, en brengt Hij ons voor het Aangezicht van God. Hij is de Middelaar tussen God en de mensen.

1 Timotheüs 2

5 Want er is één God, er is ook één Middelaar Gods en der mensen, de Mens Christus Jezus; (...en dus niet Maria zoals de RK predikt!)

Ook wij zijn, tesamen met Christus, eerstelingen van de nieuwe Schepping

De Gemeente, Zijn Lichaam, is, geestelijk, en als collectief, *mede* met Hem in de Hemel gezet. Als wij in gemeenschap blijven met God en Zijn Woord, dan hebben wij deel aan Zijn nieuwe Opstandingsleven, het nieuwe Leven van Christus. In Christus is uiteraard *geen* zuurdesem. Hij is de Eersteling van de nieuwe Schepping, maar ook wij zijn, in Hem, eerstelingen van die nieuwe Schepping. Wij zijn immers zijn Lichaam. Wij zijn *onlosmakelijk* verbonden met Christus; Hij het Hoofd, en wij Zijn Lichaam. Logisch dat *beiden* met gerst van doen hebben. Gerst staat immers voor Macht en Kracht en Vorst; wij zullen straks *met* Christus regeren in het Koninkrijk op aarde. En niet alleen dat, wij zullen met Hem ook de wereld *oordelen*.

Jakobus 1

*18 Naar Zijn Wil heeft Hij ons gebaard door het Woord der waarheid (=wedergeboorte door geloof in God en Zijn Woord), opdat wij zouden zijn als **eerstelingen** Zijner schepselen.(in, oftewel samen met Christus, zijn wij **eerstelingen** van de nieuwe Schepping. Hij het Hoofd, en wij Zijn Lichaam, de Gemeente)*

1 Korinthe 6

*2 Weet gij niet, dat **de heiligen (=gelovigen) de wereld oordelen zullen**? En indien door u de wereld geoordeeld wordt, zijt gij onwaardig de minste gerechtzaken?*

3 Weet gij niet, dat wij de engelen oordelen zullen? Hoeveel te meer de zaken, die dit leven aangaan?

Openbaring 5

*10 En Gij hebt ons onzen God gemaakt tot koningen en priesteren; en **wij zullen als koningen heersen op de aarde.***

2 Timotheüs 2

11 Dit is een getrouw woord; want indien wij met Hem gestorven zijn, zo zullen wij ook met Hem leven;

*12 Indien wij verdragen, **wij zullen ook met Hem heersen**; indien wij Hem verloochenen, Hij zal ons ook verloochenen;*

13 Indien wij ontrouw zijn, Hij blijft getrouw; Hij kan Zichzelf niet verloochenen.

4 En het pascha, het feest der Joden, was nabij.

--

9 Hier is een jongskén, dat vijf gerstebroden heeft, en twee visjes; maar wat zijn deze onder zo velen?

De gerstebroden spreken op de eerste plaats over Christus

Het gaat hier niet om twee *gedesemde* (met gist) gerstebroden, maar om vijf ongezuurde, ongedesemde, (zonder gist) gerstebroden. Hoe weten wij dat het hier gaat om *ongezuurd* gerstebrood? Omdat het feest van Pascha eraan kwam! Volgens de Wet mocht er vanaf de tiende van de eerste maand, *geen* zuurdesem meer in huis zijn. Op de veertiende van de eerste maand was het slachten van het Pascha, en vanaf de vijftiende tot en met de eenentwintigste van de eerste maand, was er het feest van Pascha. Dan was er ook het ‘feest van de ongezuurde broden’. De vijf gerstebroden spreken niet zozeer over de Gemeente, maar spreken in het bijzonder over Christus. Het Brood, en dus het Leven, van dit jongske (Christus) is ongezuurd. Hij geeft Zijn Levend Brood aan de discipelen, en via de discipelen, (en later via de apostelen), wordt Zijn Brood (= Woord en Leven) gegeven aan iedereen die wil. De Heere dwingt je niet om te eten. Of je gevoed wilt worden met Levend Brood, mag iedereen zélf beslissen. De Heere wil dat je je *vrijwillig* tot Hem (be-)keert.

Een beetje zuurdesem maakt het hele deeg zuur

1 Korinthe 5

1 Men hoort ganselijk, dat er hoererij (ontrouw aan het Woord van God, en de Gemeente) onder u is, en zodanige hoererij, die ook onder de heidenen niet genoemd wordt, alzo dat er een zijns vaders huisvrouw heeft.

2 En zijt gij nog opgeblazen (denk aan gist!), en hebt niet veel meer leed gedragen, opdat hij uit het midden van u weggedaan worde, die deze daad begaan heeft?

3 Doch ik (Paulus), als wel met het lichaam afwezend, maar tegenwoordig zijnde met den geest, heb alrede, als of ik tegenwoordig ware, dengene, die dat alzo bedreven heeft, besloten,

4 In den Naam van onzen Heere Jezus Christus, als gijlieden en mijn geest samen vergaderd zullen zijn, met de kracht van onzen Heere Jezus Christus,

5 Denzulken over te geven aan den satan, tot verderf des vleses, opdat de geest behouden moge worden in den dag van den Heere Jezus.

6 Uw roem is niet goed. Weet gij niet, dat een weinig zuurdesem het gehele deeg zuur maakt?

7 Zuivert dan den ouden zuurdesem uit, opdat gij een nieuw deeg zijn moogt, gelijk gij ongezuurd zijt. Want ook ons Pascha is voor ons geslacht, namelijk Christus.

8 Zo dan laat ons feest houden, niet in den ouden zuurdesem, noch in den zuurdesem der kwaadheid en der boosheid, maar in de **ongezuurde broden** der oprechtheid en der waarheid.

9 Ik heb u geschreven in den brief, dat gij u niet zoudt vermengen met de hoereerdere;

9 Hier is een jongskén, dat vijf gerstebroden heeft, en twee visjes; maar wat zijn deze onder zo velen?

Het getal 50

י = 50 = vis = als volledig uitgeschreven נן (=Nun) of נון (Nuwn)

ננ = 50 en 50 = 100 = twee vissen

ננן = uitspruiten; voortplanten

Het getal **50** brengt ons in de Bijbel bij het 'Jubeljaar', uit het Oude Testament. Alles wat gebonden was, kwam in het Jubeljaar weer tot vrijheid. Een verwijzing naar de vrijheid van het Nieuwe Verbond der Genade. Het getal vijftig spreekt over de nieuwe Schepping. Het getal vijftig verwijst ook naar Pinksteren (Pentacoste); het begin van de roeping van de Gemeente.

Leviticus 25

*10 En gij zult dat vijftigste jaar heiligen, en vrijheid uitroepen in het land, voor al zijn inwoners; het zal u een **jubeljaar** zijn; en gij zult wederkeren een ieder tot zijn bezittingen, en zult wederkeren een ieder tot zijn geslacht.*

Getal 100

Het getal **100** komt vaak voor in de Bijbel. Honderd heeft te maken met het *ingaan in het Koninkrijk van God*. Ingaan in de eeuwige Zaligheid. Honderd is de *vervulling*, of volheid, van tien; 10x 10. De *tien* staat in de Bijbel voor het 'Woord van God'. Degene die zijn verantwoordelijkheid neemt ten opzichte van Zijn Woord, dus degene die Zijn Woord *gelooft*, wordt *behouden*. Honderd spreekt over het *ingaan* in het Koninkrijk der Hemelen. Ook de *Poort* van de *Voorhof*, van de *Tabernakel* (uitbeelding van de Gemeente) is 100 (20 x 5 ellen), net zoals de *Deur* en *Voorhangsel* van de *Tabernakel* (10 x 10 ellen)'. Abraham was *honderd* toen hij Izaäk kreeg. En Christus, is het Ware Zaad van Izaäk. Christus heeft door wedergeboorte nieuw, eeuwig Leven aan het Licht gebracht.

Opsarion

2 Visjes = Opsarion = roosteren = Dat wat geroosterd wordt;
Dat wat door Vuur (= Gods Geest) gereinigd wordt

Johannes gebruikt niet het woord 'ichtussen' voor het woord visjes, dit doet hij in de andere Evangeliën wél. Hij gebruikt *bewust* het woord Opsarion; *geroosterd* en *gereinigde* vis. Hij verwijst hiermee naar onze Hogepriester van het nieuwe Verbond, de Heere Jezus Christus. Roosteren en reinigen is wat de Hogepriester, naar de Ordening van Melchizédek, momenteel doet. In onze Bedeling reinigt Hij onze handel en wandel hier op aarde zodat wij, ondanks onze oude mens, in dienst van Hem kunnen staan. Bij de opname van de Gemeente, bij onze verschijning voor de Rechterstoel van Christus, blijken deze vissen (opsarion) ichtussen te zijn geworden. Kinderen van God, worden tot Zonen gesteld.

Efeze 5

*26 Opdat Hij haar (de Gemeente, Zijn Lichaam) heiligen (bekwaam maken om Hem te dienen) zou, haar **gereinigd** hebbende met het bad des waters door het Woord;*

*27 Opdat Hij haar Zichzelf heerlijk zou voorstellen, een Gemeente, die geen vlek of rimpel heeft, of iets dergelijks, maar dat zij zou heilig zijn en **onberispelijk**.*

9 Hier is een jongskén, dat vijf gerstebroden heeft, en twee visjes; maar wat zijn deze onder zo velen?

Christus is de eerste Ichthus

Levende vis = Ichthus = Dat is iedereen die in deze Bedeling van Christus Jezus is.



I	=	I esous	Jezus
Ch	=	Ch ristos	Christus
Th	=	Th eou	Gods
U	=	U ios (Huios)	Zoon
S	=	S oter	Verlosser

De beginletters van Jezus Christus, Zoon van God en Redder, vormen in het Grieks het woord ICHTHUS, wat *vis* betekent. Momenteel zijn wij kinderen van God (opsarion), maar straks, bij de opname van de Gemeente, zullen wij tot zoon worden gesteld (ichthus). Christus is de *ware* Ichthus. Hij is de eerste Vis die getrokken werd uit de wateren van de dood, en gesteld werd als Zoon.

Sterrenbeeld

Ook het *sterrenbeeld* vissen staat voor de Gemeente, het Lichaam van Christus. In de sterren is *heel* Gods Werk te zien. (de weg van de maagd naar de Leeuw. Het kindeke uit de Maagd geboren, zal de Leeuw van Juda worden) Bij de geboorte van de Heere Jezus is er een ster geweest uit het sterrenbeeld Maagd, die heel helder scheen, en de Wijzen *wisten* daarvan. Zij gingen, via de sterren, op reis om de geboren Koning eer te geven.

Psalm 147

4 Hij telt het getal der sterren; Hij noemt ze allen bij namen.

5 Onze Heere is groot en van veel kracht; Zijns verstands is geen getal.

Psalm 19

2 De hemelen vertellen Gods eer, en het uitspansel verkondigt Zijner handen werk.

3 De dag aan den dag stort overvloediglijk spraak uit, en de nacht aan den nacht toont wetenschap.

4 Geen spraak, en geen woorden zijn er, waar hun stem niet wordt gehoord.

5 Hun richtsnoer gaat uit over de ganse aarde, en hun redenen aan het einde der wereld; Hij heeft in dezelve een tent gesteld voor de zon.

Er blijft alleen brood over, de vis is op

Van de twee visjes was niets terug te vinden, er bleven wel twaalf manden met brood over. Voor het gelovige Volk Israël zal er straks ook Brood zijn. Woord en Leven voor alle twaalf stammen van het Volk Israël. De visjes hebben te maken met de Gemeente, en niet met het Volk Israël. De vijfduizend mannen zijn een beeld van de Gemeente, zij krijgen vis én brood. Christus is het Levende Brood. Het delen van Brood is het uitdelen van het Woord van God. Wie gelooft in dat Woord, wie eet van dat Levende Brood, krijgt eeuwig leven. Van het Woord van God kun je uitdelen zoveel je wilt, het raakt nooit op.

10 En Jezus zeide: Doet de mensen nederzitten. En er was veel gras in die plaats. Zo zaten dan de mannen neder, omtrent vijf duizend in getal.

Nederzitten

Mattheüs 11

28 Komt herwaarts tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt (= van de werken van de Wet word je moe), en Ik zal u rust geven. (Christus geeft ons de rust van het Nieuwe Verbond; wij hoeven niet te werken; Hij doet het Werk voor ons. Wij zijn de rust ingegaan)

29 Neemt Mijn juk op u (Zijn Juk is de Heilige Geest), en leert van Mij, dat Ik zachtmoedig ben en nederig van hart; en **gij zult rust vinden** voor uw zielen.

30 Want Mijn juk is zacht, en Mijn last is licht. (In tegenstelling tot het juk van het Oude Verbond der Wet)

Lukas 11

46 Doch Hij zeide: Wee ook u, wetgeleerden! want **gij belast** de mensen met lasten (=de werken van de Wet), zwaar om te dragen, en zelve raakt **gij** die lasten niet aan met een van uw vingeren.

Kolossensen 2

20 Indien **gij** dan met Christus de eerste beginselen der wereld zijt afgestorven (de oude Schepping en de oude mens zijn gestorven aan het kruis), wat wordt **gij**, gelijk of **gij** in de wereld leeft, met inzettingen **belast**?

Nederzitten is een houding van rust. Men zou tot de Heere gaan om rust te vinden. Er wordt hier, typologisch, gesproken over de rust en vrijheid van het Nieuwe Verbond der Genade. De Heere Jezus Christus heeft voor ons die Rust en Vrijheid bewerkstelligd. De Heere Jezus is gestorven om ons te verlossen van het Oude Verbond der Wet. In Zijn Opstanding begon het Nieuwe Verbond der Genade. Hij heeft alle Werk voor ons gedaan, en als Hogepriester verzoent Hij nog steeds onze zonden bij God. We zouden daarom nu niet meer leven onder wetten en regels van mensen, want dan is de Heere voor niks gestorven.

Galaten 4

4 Maar wanneer de volheid des tijds gekomen is, heeft God Zijn Zoon uitgezonden, geworden uit een vrouw, geworden onder de wet;

5 Opdat Hij degenen, die **onder de wet waren, verlossen zou**, en opdat wij de ~~aanneeming tot kinderen~~ Zoonstelling verkrijgen zouden.

Galaten 2

19 Want ik ben door de wet der wet gestorven, opdat ik Gode leven zou.

20 Ik ben met Christus gekruist; en ik leef, doch niet meer ik, maar Christus leeft in mij; en hetgeen ik nu in het vlees leef, dat leef ik door het geloof des Zoons van God, Die mij liefgehad heeft, en Zichzelve voor mij overgegeven heeft.

21 Ik doe de genade Gods niet te niet; want indien de rechtvaardigheid door de wet is, zo is dan Christus tevergeefs gestorven.

10 En Jezus zeide: Doet de mensen nederzitten. En er was veel gras in die plaats. Zo zaten dan de mannen neder, omtrent vijf duizend in getal.

Onderwerping

Nederzitten is dus een houding van rust. Wij zouden, vanuit de rust, geestelijk Voedsel tot ons nemen; onderwijs in het Woord van God. Wij ontvangen het Levende Brood, indirect, uit de hand van de Jongeling (de Heere Jezus Christus). Nederzitten heeft ook de betekenis van onderwerping, vernedering en afhankelijkheid. De Heere zegt: 'Laat de mensen nederzitten'. We zouden de Heere altijd gehoorzamen, zonder dat wij de bedoeling hiervan direct begrijpen, en hiermee wordt ook *ons* geloof door de Heere op de proef gesteld. Als wij het Woord van God tot ons nemen, gaat dit ten koste van ons eigen ik, ons ego. Als wij ons vernederen, als wij gaan zitten, gaat dit ten koste van het gras.

Johannes 3

30 Hij (de Heilige Geest; het nieuwe Opstandingsleven) moet wassen (groeien), maar ik (ons ego; het vlees; de natuurlijke mens)) minder worden.

Veel gras

Jesaja 40

*6 Een stem zegt: Roept! En hij zegt: Wat zal ik roepen? **Alle vlees is gras**, en al zijn goedertierenheid als een bloem des velds.*

7 Het gras verdort, de bloem valt af, als de Geest des HEEREN daarin blaast; voorwaar, het volk is gras.

*8 **Het gras verdort**, de bloem valt af; maar het Woord onzes Gods bestaat in der eeuwigheid.*

1 Petrus 1

23 Gij, die wedergeboren zijt, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door het levende en eeuwig blijvende Woord van God.

*24 Want **alle vlees is als gras**, en alle heerlijkheid des mensen is als een bloem van het gras. Het gras is verdort, en zijn bloem is afgevallen;*

25 Maar het Woord des Heeren blijft in der eeuwigheid; en dit is het Woord, dat onder u verkondigd is.

Gras staat in de Bijbel voor het kortstondige, natuurlijke leven; de oude mens; de oude Schepping. De mens is als gras. Waarom vroeg de Heere hen te gaan zitten op het gras? Omdat het natuurlijke, oude leven, *verdrukt* moet worden, moet *verdwijnen*. Daarvoor in de plaats komt er Brood en Vis, namelijk nieuwe en eeuwig Leven door het Woord van God. Het oude leven (gras), wordt ondergeschikt gemaakt aan het nieuwe Leven (Brood en Vis). Wij zouden de oude mens afdoen, en de nieuwe (M)mens in Christus, aandoen. Overal in de wereld is heel veel gras te vinden, maar het zijn nog allemaal ongelovige, natuurlijke mensen.

Efeze 4

21 Indien gij naar Hem gehoord hebt, en door Hem geleerd zijt, gelijk de Waarheid in Jezus is;

*22 Te weten dat gij zoudt **afleggen**, aangaande de vorige wandeling, **den ouden mens (gras)**, die verdorven wordt door de begeerlijkheden der verleiding;*

23 En dat gij zoudt vernieuwd worden in den geest uws gemoeds,
24 En **den nieuwen mens aandoen** (Brood en Vis), die naar God geschapen is in ware rechtvaardigheid en heiligheid.

10 En Jezus zeide: Doet de mensen nederzitten. En er was veel gras in die plaats. Zo zaten dan de mannen neder, omtrent vijf duizend in getal.

Omtrent 5.000 mannen

Mattheüs 14

21 Die nu gegeten hadden, waren omtrent vijf duizend mannen, zonder de vrouwen en kinderen.(vrouwen en kinderen niet meegerekend)

Handelingen 4

1 En terwijl zij (apostelen) tot het volk spraken, kwamen daarover tot hen de priesters, en de hoofdman des tempels, en de Sadduceën;

2 Zeer ontevreden zijnde, omdat zij het volk leerden, en verkondigden in Jezus de opstanding uit de doden.(het Evangelie; Christus is opgestaan)

3 En zij sloegen de handen aan hen, en zetten ze in bewaring tot den anderen dag; want het was nu avond.

4 En velen van degenen, **die het woord gehoord hadden, geloofden** (gelovigen nemen Geestelijk Voedsel); en het getal der mannen werd **omtrent vijf duizend**.(sinds de Opstanding van Christus wordt de Gemeente geroepen, en opgebouwd)

Als er in de Bijbel 'omtrent' staat, gaat het niet zozeer om het *exacte* aantal, maar om de *typologische* betekenis van het getal. Er waren, ongetwijfeld, ook vrouwen en kinderen aanwezig. Het jongetje, het was geen *man*, had immers het brood en de vissen bij zich! Waarom staat er dan 'omtrent vijfduizend mannen'? Omdat er een geestelijke, overdrachtelijke betekenis achter zit! De Gemeente wordt aangeduid met die 5.000 mannen. Vijfduizend spreekt over het geestelijke, en het mannelijke aspect. Zie het getal 5 op bladzijde 28! We hebben ook al gezien dat de Gemeente *mannelijk* is; we zijn immers het Lichaam van de Heere Jezus Christus. De Gemeente staat mannelijk ten opzichte van Israël. Israël is vrouwelijk, want zij was (en is straks wéér) de Vrouw van de Heere. Vandaar dat eerst de Gemeente gevoed wordt met nieuw Leven en *daarna* wordt het Volk Israël gevoed, met de 12 manden Brood. Ook Israël krijgt in de toekomst de Heilige Geest uitgegoten.

Efeze 4

13 Totdat wij allen zullen komen tot de enigheid des geloofs en der kennis van den Zoon Gods, tot **één volkomen Man** (Christus en Zijn Lichaam, de Gemeente), tot de mate van de grootte der volheid van Christus;

De Bijbelse hiërarchie van man en vrouw

God is het Hoofd van Christus

Christus is het Hoofd van de man

De man is het hoofd van de vrouw

1 Korinthe 11

1 Weest mijn navolgers, gelijkterwijs ook ik van Christus.

2 En ik prijs u, broeders, dat gij in alles mijner gedachtig zijt, en de inzettingen behoudt, gelijk ik die u overgegeven heb.

3 Doch ik wil, dat gij weet, dat Christus het Hoofd is eens iegelijken mans, en de man het hoofd der vrouw, en God het Hoofd van Christus.

Hierboven staat de man *onderdanig* is aan het Hoofd, de Heere Jezus Christus. En de vrouw is *onderdanig* aan haar eigen man. De ene waarheid is een *beeld* ofwel een type van de andere waarheid. Omdat wij vervuld zijn met de Geest, zijn wij in staat om onderdanig te zijn aan Degene Die boven ons gesteld is. Er staat ook dat Christus onderdanig is aan God. De man is het hoofd van de vrouw, zoals Christus het Hoofd van de Gemeente is. Als deze vrouw deelheeft aan het Lichaam van Christus, de Gemeente, dan is zowel Christus, als haar man haar H(h)oofd. Paulus zegt tegen de Korinthiërs dat een gelovige vrouw beter *niet* getrouwd kan zijn als zij de Heere voor de volle honderd procent wil dienen. Want van haar wordt verwacht dat zij *zowel* de Heere, als haar man dient. De geëmancipeerde vrouw hoeft nu niet meteen te gaan stuiteren, want de man zou de vrouw liefhebben als zichzelf, dus niks aan de hand, lijkt mij;) *'Alzo zijn de mannen schuldig hun eigen vrouwen lief te hebben, gelijk hun eigen lichamen. Die zijn eigen vrouw liefheeft, die heeft zichzelf lief'*.

Vrouwelijk

Schepping; Schepsel

Vrouw

Vlees

Volk Israël

Volk Israël

Gemeente, het Lichaam van Christus

Volk Israël

Bruid

De overige Volkeren

Mannelijk

Schepper

Man

Geest

Jehovah

Jezus

Christus als Hoofd van Zijn Lichaam

De Gemeente, Lichaam van Christus

Bruidegom

Het wedergeboren Volk Israël

11 En Jezus nam de broden, en gedankt hebbende, deelde Hij ze den discipelen, en de discipelen dengenen, die nedergezeten waren; desgelijks ook van de visjes, zoveel zij wilden.

Brood uitdelen

De Goede Herder geeft Leven in overvloed. De discipelen deelden het brood en de vis uit. De discipelen verspreidden het Levende Brood en de Vis. Het fundament van de Gemeente is mede gelegd door de apostelen. Zij verkondigden het Evangelie, het Woord van God. Nu is het de Gemeente Gods die de woorden van God toevertrouwd zijn. Wij zouden dit Woord rijkelijk uitdelen aan *iedereen* die daar open voor staat. Ieder die gelooft, wordt toegevoegd aan de Gemeente. Er is één Heilige Geest die ons allemaal verbindt. Wij nemen allemaal deel aan *hetzelfde* Brood, wij nemen allemaal deel aan hetzelfde nieuwe Leven in Christus. De discipelen delen uit tot het Volk verzadigd is, ze hebben allemaal eeuwig leven ontvangen. Dit gaat door tot aan de opname van de Gemeente. Er zijn wel steeds minder mensen die Zijn Brood willen eten. 'Zal ik nog geloof vinden bij mijn Wederkomst', vroeg de Heere Jezus.

1 Thessalonicensen 2

4 Maar, gelijk wij van God beproefd zijn geweest, dat ons het Evangelie zou toebetrouwd worden, alzo spreken wij (**apostelen**), niet als mensen behagende, maar Gode, Die onze harten beproeft.

Efeze 2

19 Zo zijt gij dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers der heiligen, en huisgenoten Gods;

20 **Gebouwd op het fundament der apostelen** en profeten, waarvan Jezus Christus is de uiterste Hoeksteen;

21 Op Welken het gehele gebouw, bekwamelijk samengevoegd zijnde, opwast tot een heiligen tempel in den Heere;

22 Op Welken ook gij mede gebouwd wordt tot een woonstede Gods in den Geest.

1 Korinthe 10

16 De drinkbeker der dankzegging, dien wij dankzeggende zegenen, is die niet een gemeenschap des bloeds van Christus? Het brood, dat wij breken, is dat niet één gemeenschap des lichaams van Christus?

17 Want één brood is het, zo zijn wij velen één lichaam, dewijl wij allen ééns broods deelachtig zijn.

Efeze 4

4 Eén lichaam is het, en één **Geest**, gelijkterwijs gij ook geroepen zijt tot één hoop uwer roeping;

5 Eén Heere, één geloof, één doop,

6 Eén God en Vader van allen, Die daar is boven allen, en door allen, en in u allen.

7 Maar aan elkeen van ons is de genade gegeven, naar de maat der gave van Christus.

11 En Jezus nam de broden, en gedankt hebbende, deelde Hij ze den discipelen, en de discipelen dengenen, die nedergezeten waren; desgelijks ook van de visjes, zoveel zij wilden.

Jezus nam de broden, en dankte

Lukas 22

19 En Hij nam brood, en **als Hij gedankt had**, brak Hij het, en gaf het hun, zeggende: Dat is Mijn lichaam, hetwelk voor u gegeven wordt; doet dat tot Mijn gedachtenis.

Johannes 17

8 Want de woorden (**het Brood**), die Gij Mij gegeven hebt, heb Ik hun (**de Gemeente**) gegeven, en zij hebben ze (**de Broden**) ontvangen, en zij hebben waarlijk bekend, dat Ik van U uitgegaan ben, en **hebben geloofd**, dat Gij Mij gezonden hebt.

9 Ik bid voor hen (**de Gemeente, Zijn Lichaam**); Ik bid niet voor de wereld, maar voor degenen, die Gij Mij gegeven hebt, want zij zijn Uw.

10 En al het Mijne is Uw, en het Uwe is Mijn; en Ik ben in hen verheerlijkt.

De Heere Jezus Christus dankt voor het Brood. Hij dankt God de Vader voor Zijn Wedergeboorte in een nieuwe Schepping. Hij dankt God voor Opstanding uit de dood. Het is een Drie-eenheid. Want hier wordt beschreven dat het Woord van Godswegen gegeven is aan de Heere Jezus. En de Heere Jezus Christus heeft ditzelfde Woord weer doorgegeven aan degenen, die Hem door de Vader gegeven waren. Zoals de Woorden Gods gegeven zijn aan de Heere Jezus Christus, zo geeft Hij dit Woord weer door aan ons, de Gemeente. De Heilige Geest, de onzienlijke Christus, zal ons leiden in Zijn Woord, de Waarheid.

Johannes 21

8 En de andere discipelen kwamen met het scheepje (want zij waren niet verre van het land, maar omtrent tweehonderd ellen), slepende het net met de vissen.

*9 Als zij dan aan het land gegaan waren, zagen zij een kolenvuur liggen, **en vis daarop liggen, en brood.***

*10 Jezus zeide tot hen: **Brengt van den vissen, die gij nu gevangen hebt.** (roeping van de Gemeente)*

11 Simon Petrus ging op, en trok het net op het land (opname van de Gemeente), vol grote vissen, tot honderd drie en vijftig; en hoewel er zovele waren, zo scheurde het net niet.

12 Jezus zeide tot hen: Komt herwaarts, houdt het middagmaal. En niemand van de discipelen durfde Hem vragen: Wie zijt Gij? wetende, dat het de Heere was.

*13 Jezus (Christus, de Opgestane) dan kwam, **en nam het brood, en gaf het hun, en den vis desgelijks.***

Zoveel zij wilden

Exodus 16

14 Als nu de liggende dauw opgevaren was, zo ziet, over de woestijn was een klein rond ding, klein als de rijm, op de aarde.

15 Toen het de kinderen Israëls zagen, zo zeiden zij, de een tot den ander: Het is Man, want zij wisten niet wat het was. Mozes dan zeide tot hen: Dit is het brood, hetwelk de HEERE ulieden te eten gegeven heeft.

*16 Dit is het woord, dat de HEERE geboden heeft: **Verzamelt daarvan een ieder naar dat hij eten mag, één gomer (=Norm; Maat) voor een hoofd, naar het getal van uw zielen; ieder zal nemen voor degenen, die in zijn tent zijn.***

Men kon zoveel brood eten als men wilde, het raakte niet op. Een overvloed aan Voedsel. Leven in overvloed om verzadigd te worden. Net als bij het Manna in de woestijn. Een 'gomer' betekent; 'Gods Woord is de Norm'. Gods Woord is, voor zowel een kleine eter, als voor een grote eter, *meer* dan genoeg. Natuurlijk eten kleine kinderen meestal minder dan een volwassene, maar één gomer is, en blijft de uitbeelding van het volmaakte Woord van God.

Johannes 10

9 Ik ben de Deur; indien iemand door Mij ingaat, die zal behouden worden; en hij zal ingaan en uitgaan, en weide vinden.

*10 De dief komt niet, dan opdat hij stele, en slachte, en verderve; Ik ben gekomen, opdat zij **het leven hebben, en overvloed hebben.** (Brood, Manna, zoveel men wil)*

Walgen van het Brood

Numeri 21

*5 En het volk sprak tegen God en tegen Mozes: Waarom hebt gijlieden ons doen optrekken uit Egypte, opdat wij sterven zouden in de woestijn? Want hier is geen brood, ook geen water, en onze ziel **walgt** over dit zeer lichte brood.(Manna)*

Overdrachtelijk gezien nemen de meeste mensen maar mondjesmaat van het Woord (Brood) van God. Blijkbaar wil men niet opgroeien tot volwassenen in het geloof, en blijft men liever kind. Blijkbaar wil men de consequenties die het Woord met Zich meebrengt, niet dragen. Velen zeggen dan ook; 'ik heb hier geen zin in. Ik heb geen zin om de Bijbel te lezen. Bah, veel te saai en te moeilijk'. Net zoals het Volk Israël walgte van de Manna die zij elke dag vorgezet kregen.

Kolossensen 3

16 Het woord van Christus (Brood) wone rijkelijk in u, in alle wijsheid; leert en vermaant elkander, met psalmen en lofzangen, en geestelijke liederen, zingende den Heere met aangenaamheid in uw hart.

12 En als zij verzadigd waren, zeide Hij tot Zijn discipelen: Vergadert de overgeschoten brokken, opdat er niets verloren ga.

13 Zij vergaderden ze dan, en vulden twaalf korven met brokken van de vijf gerstebroden, welke overgeschoten waren dengenen, die gegeten hadden.

Zodat er geen Brood verloren gaat

Mattheüs 18

*11 Want de Zoon des mensen is gekomen om zalig te maken (=redden; verlossen; behouden), dat **verloren** was.*

Lukas 15

*24 Want deze mijn zoon was dood, en is weder levend geworden; en hij was **verloren**, en is gevonden! En zij begonnen vrolijk te zijn.*

2 Petrus 3

*9 De Heere vertraagt de belofte niet (gelijk enigen dat traagheid achten), maar is lankmoedig (geduldig) over ons, niet willende, dat enigen **verloren** gaan, maar dat zij allen tot bekering komen.*

Toen de menigte mensen, de Gemeente, verzadigd was, eeuwig Leven had ontvangen, ofwel 'vervuld was', bleef er nog veel brood over. Deze stukken brood moesten verzameld worden, zodat er *niets* verloren zou gaan. De Heere heeft nog plannen met de twaalf overgebleven manden met brood. Hij gaat nog een *andere* menigte mensen voeden met Zijn Woord, en Zijn eeuwige Leven. Het ongelovige Joodse Volk zal straks, na de opname van de Gemeente, ook gevoed gaan worden. De 'vervallen hut van David' zal straks opgericht worden. Een

gelovig overblijfsel uit de twaalf stammen van het Volk Israël zal ook verzadigd worden met het Levende Brood. Aan het begin van de studie staat al wat het getal twaalf betekent.

Joël 2

26 En gij (gelovig overblijfsel Israël, straks na de 70^e Jaarweek) **zult overvloediglijk en tot verzadiging eten** (12 korven gerstebrood; Woord en Leven), en prijzen den Naam des HEEREN, uw Gods, Die wonderlijk bij u gehandeld heeft; en Mijn volk (wedergeboren Volk Israël) zal niet beschaamd worden tot in eeuwigheid.

27 En gij zult weten, dat Ik in het midden van Israël ben, en dat Ik de HEERE, uw God, ben, en niemand meer; en Mijn volk zal niet beschaamd worden in eeuwigheid.

13 Zij vergaderden ze dan, en vulden twaalf korven met brokken van de vijf gerstebroden, welke overgeschoten waren dengenen, die gegeten hadden.

De twaalf manden gerstebrood voor Israël

Twaalf spreekt over *heerschappij* in de wereld, en twaalf spreekt over de twaalf stammen van het wedergeboren Israël, die straks vergaderd zullen worden. Typologisch zijn de twaalf manden gerstebrood, het geopenbaarde Koninkrijk van de Messias, in de toekomst. Gerst spreekt van Koningschap. De 'overgeschoten brokken' gaan niet verloren. Het wedergeboren Volk zal straks, op dezelfde manier, het 'Brood des Levens' ontvangen. Ook het Volk Israël, zal dan van de *gerstebroden* eten, omdat zij het eerste Volk op aarde is. Ook zij zullen het Woord van God, ofwel de Beloften van God, alleen uit Genade, en alleen *op grond van geloof* ontvangen. Ook *zij* zullen moeten gaan zitten op het gras, en zich onderwerpen aan het Woord van God, de Heere Jezus Christus.

Spreuken 13

25 De **rechtvaardige** (gelovige) **eet tot verzadiging zijner ziel toe; maar de buik der goddelozen zal gebrek hebben.**

14 De mensen dan, gezien hebbende het teken, dat Jezus gedaan had, zeiden: Deze is waarlijk de Profet, Die in de wereld komen zou.

De Profet

Deuteronomium 18

15 Een Profet, uit het midden van u, uit uw broederen, als mij, zal u de HEERE, uw God, verwekken; naar Hem zult gij horen;

--

18 Een Profet zal Ik hun verwekken uit het midden hunner broederen, als u; en Ik zal Mijn woorden in Zijn mond geven, en Hij zal tot hen spreken alles, wat Ik Hem gebieden zal.

Handelingen 3

22 Want Mozes heeft tot de vaders gezegd: De Heere, uw God, zal u een Profet verwekken, uit uw broederen, gelijk mij; Dien zult gij horen, in alles, wat Hij tot u spreken zal.

Handelingen 7

*37 Deze is de Mozes, die tot de kinderen Israëls gezegd heeft: De Heere, uw God, zal u een **Profeet verwekken** uit uw broederen, gelijk mij; Dien zult gij horen.(=geloven)*

‘Het vierde teken van de wonderbare spijziging’. De Heere Jezus, de Messias, was natuurlijk niet alleen aan de wonderen te herkennen. Het Joodse Volk had Hem ook via Zijn *afkomst* kunnen herkennen; Zijn afstamming van David. En zij had Hem ook kunnen herkennen omdat ‘het de tijd was’, volgens de profetieën van Daniël. Op de eerste plaats bevestigt het Brood, het Woord van God, dat Hij de Profeet en Messias is, Die komen zou.

15 Jezus dan, wetende, dat zij zouden komen, en Hem met geweld nemen, opdat zij Hem Koning maakten, ontweek wederom op den berg, Hij Zelf alleen.

De Heere houdt Zich verborgen voor het Joodse Volk

De menigte wilde Hem wel als koning. De menigte had Hem herkend als Profeet uit de Schriften, maar de Heere ontweek hen. Hij wist dat er, in Zijn eerste Komst, geen geopenbaard Koninkrijk op aarde zou komen. Het ongelovige Joodse Volk heeft Hem afgewezen en vermoord. Hij zou Koning worden over een *gelovig* Israël, maar dat was *nu* zeker niet aan de orde. Hij ontwijkt het Joodse Volk nu al tweeduizend jaar, bovenop de Berg (het Koninkrijk der Hemelen). Dit Koninkrijk is, sinds Zijn Opstanding, voor iedereen die in Hem gelooft. De Gemeente is momenteel Zijn Hemels Volk, in het Koninkrijk der Hemelen. Iedereen die Hem erkent, en aanneemt als de Christus, is, nu al, geestelijk in dit Koninkrijk gezet. In Zijn Wederkomst zal een gelovig overblijfsel van het Volk Israël Hem wél aanvaarden als haar Koning en Heerser.

Mattheüs 5

6 Zalig (verlost; gered; behouden) zijn die honger en dorsten naar de gerechtigheid; want zij zullen verzadigd worden.(nieuw en eeuwig leven ontvangen)

Efeze 2

6 En heeft ons mede opgewekt, en heeft ons mede gezet in den hemel in Christus Jezus;

Johannes 18

35 Pilatus antwoordde: Ben ik een Jood? Uw volk en de overpriesters hebben U aan mij overgeleverd; wat hebt Gij gedaan?

*36 Jezus antwoordde: Mijn Koninkrijk is niet van deze wereld. Indien Mijn Koninkrijk van deze wereld ware, zo zouden Mijn dienaren gestreden hebben, opdat Ik den Joden niet ware overgeleverd; maar **nu is Mijn Koninkrijk niet van hier.***

2 Timotheus 4

*18 En de Heere zal mij verlossen van alle boos werk, en bewaren tot **Zijn hemels Koninkrijk**; Denwelken zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen.*

Wij zouden ons dagelijks voeden met Zijn Brood, namelijk met Zijn Woord

Johannes 6

30 Zij zeiden dan tot Hem: Wat teken doet Gij dan, opdat wij het mogen zien, en U geloven? Wat werkt Gij?

31 Onze vaders hebben het Manna gegeten in de woestijn; gelijk geschreven is: Hij gaf hun het brood uit den hemel te eten.

*32 Jezus dan zeide tot hen: Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Mozes heeft u niet gegeven het brood uit den hemel; maar Mijn Vader geeft u dat **ware Brood uit den hemel**.*

33 Want het Brood Gods is Hij, Die uit den hemel nederdaalt, en Die der wereld het leven geeft.

34 Zij zeiden dan tot Hem: Heere, geef ons altijd dit Brood.

*35 En Jezus zeide tot hen: **Ik ben het Brood des levens**; die tot Mij komt, zal geenszins hongeren, en die in Mij gelooft, zal nimmermeer dorsten. (heeft het eeuwige leven)*

36 Maar Ik heb u gezegd, dat gij Mij ook gezien hebt, en gij gelooft niet.

--

48 Ik ben het Brood des levens.

49 Uw vaders hebben het Manna gegeten in de woestijn, en zij zijn gestorven.

50 Dit is het Brood, dat uit den hemel nederdaalt, opdat de mens daarvan ete, en niet sterve.

51 Ik ben dat levende Brood, dat uit den hemel nedergedaald is; zo iemand van dit Brood eet, die zal in der eeuwigheid leven. En het Brood, dat Ik geven zal, is Mijn vlees, hetwelk Ik geven zal voor het leven der wereld.

Amen.